



Dynamis Världsmission a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.  
Nyhetsbrev Nr 9, 2016

## En Resa Genom Guds Trofasthet!

När jag tog emot Jesus december 1975, hade jag aldrig, i hela mitt liv sett en Bibel. En ung amerikansk man frågade mig om jag kände till "de villkor som jag måste uppfylla" om jag ville följa Jesus.

Jag svarade att jag inte kände till några sådana villkor. Då tog han fram sin Bibel och visade mig ett bibelord och bad mig läsa det högt. Det var första gången mina ögon någonsin sett en Bibel.

Det var från Luk 9:23, *"Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig."*

Mannen sa, "Jesus tog upp korset när han var på väg till sin död på Golgata. Om du vill följa Jesus, måste du vara beredd att dö för honom varje dag. Om du inte är redo att dö, då är du inte lämplig att leva för honom."

Vi måste *älska*  
*Jesus mer* än vi älskar  
livet självt. *Himlen*  
måste vara *mer*  
*verklig* än jorden.  
Det *eviga* måste vara  
*mer dyrbart* än  
det temporära.

"Det slags evangelium" som du blir frälst under är "det slags evangelium" som bestämmer ditt perspektiv i livet. För oss, som kommer till Jesus ut ur islam, från muslimska länder, resulterar detta ofta i döden. Vi måste älska Jesus mer än vi älskar livet självt. Himlen

måste vara mer verklig än jorden. Det eviga måste vara mer dyrbart än det temporära. Detta är sanningen om evangeliet i världen. Det är bara så det är.

Sådana var villkoren, jag kom till min Herre Jesus med mitt liv redo för döden.

41 år senare, är jag fortfarande vid liv, men det är endast pga Guds nåd. Hans barmhärtighet, Hans godhet och

Hans syften bär mig. Våra liv är inte våra egna, för vi har blivit köpta med ett pris, med vår Herre Jesu dyrbara blod. Vi tillhör Honom och endast Honom!

Det finns en gammal pingstsång som jag älskar. Dess text bär en speciell betydelse och varje ord är verkligt för mig:

“Det är den Helige Ande och eld som håller mig vid liv.  
Jesus håller mig vid liv!”

*Våra liv* är inte våra egna, för vi har *blivit köpta* med ett pris, med vår *Herre Jesu dyrbara blod.*

## Fängelse och förföljelse

Tre dagar efter att jag tog emot Jesus, var jag på gatorna och delade ut traktat och berättade för människor vad Herren Jesus hade gjort för mig. När jag gick nedför en lugn del av gatan utan några människor runt mig, hörde jag en klar hörbar röst bakom mig som sa, “Detta är vad du ska göra resten av ditt liv. Jag ska ta dig runt hela världen och du ska berätta för människor om Jesus.” Jag tittade bakom mig, och det var ingen där. Jag förstod då att det måste ha varit Gud som talade till mig.

För att göra en lång historia kort, ett par månader senare arresterades jag för att ha vittnat på gatorna, och sattes i fängelse. Jag blev “anhållen tills vidare order” för jag ansågs vara statsfientlig och engagerad i anti-islamiska aktiviteter. Detta var en klausul i lagen som vanligen användes mot misstänkta terrorister, och gjorde det möjligt för regeringen att hålla folk i fängelse så länge de ville utan tillgång till juridisk rådgivning.

När jag sattes i fängelse sade de till mig, “Du kommer antingen att komma ut ur detta fängelse som muslim eller i en likkista.” Min enda chans att komma ut ur fängelset skulle vara att gå tillbaka till islam, annars skulle jag dö där. I fängelset träffade jag oskyldiga människor som varit där i flera år.

Vid det tiden var jag beredd att dö. Jag hade lämnat mitt hem vid 13-års ålder, och hade levt ett svårt liv. Jag kände som att jag hade levt och dött många gånger. Nu hade jag mött Jesus och fått nytt liv. Jag ville bara komma till himlen. Så jag gjorde klart för dem att jag aldrig skulle gå tillbaka till islam, och att de kunde göra vad de ville med mig.

Då jag förberedde mig på att dö, mindes jag rösten som talat till mig så tydligt. Det kom tillbaka till mig om och om igen... "Detta är vad du ska göra resten av ditt liv. Jag ska ta dig runt hela världen och du ska berätta för människor om Jesus."

Så jag visste att även om mina fångvaktare sa att jag skulle dö, så skulle jag leva för att predika evangeliet. Mindre än 12 månader senare blev jag plötsligt befriad från fängelset. Jag stod fortfarande fast vid mitt ord att aldrig gå tillbaka till islam.

Jag insåg att oavsett vad människor sa eller gjorde, oavsett hur stor förföljelse eller hot från människor, så

kommer Guds Ord alltid att bestå. Om vi litar på Jesus och tror på Hans Ord så ser Gud till att Hans Ord går i uppfyllelse i våra liv, även om vägen till dess uppfyllelse är svår och smärtsam.

*Oavsett vad* människor säger eller gör, *oavsett hur stor* förföljelse eller hot från människor, kommer *Guds Ord* alltid slutligen att *bestå*.

Jag arresterades ännu en gång för att jag hade en Bibel. Jag hotades med halshuggning av min egen familj. Min egen far upplevde att jag dragit skam o vanära över min familj genom att lämna islam och följa Jesus, och att enda sättet att återfå familjens ära var att döda mig. Så jag fick fly från mitt hemland, och var nu en flykting.

Det har varit en lång resa. Jag har bott i Belgien, i Sverige, och nu bor jag i USA. Det har varit tufft, men i varje prövning har det varit seger. Priset har varit stort, men

Guds nåd och välsignelser har varit långt mycket större. När jag ser tillbaka ångrar jag ingenting. Jag är den lyckligaste mannen på jorden. När jag ser på min fru Britta, våra barn och vårt barnbarn, inser jag hur

välsignad jag är, och att jag har fått mycket mer än jag någonsin kunnat förtjäna i detta liv.

När jag skriver dessa rader har jag varit över hela världen och predikat evangelium i över 40 år i 75 länder, och jag har sett miljoner människor komma till

*Priset* har varit *stort*, men *Guds nåd* och *välsignelser* har varit *mycket större!*

Jesus. Det ord som Herren talade har blivit verklighet och fortsätter att uppfyllas igen och igen!

Kom ihåg att när Gud talar ett ord in i ditt liv så har Han för avsikt att hålla det och uppfylla det. Om Han har kallat dig kommer Han alltid att skapa en väg. Håll fast vid Jesus! Oavsett vad som händer, håll fast vid Hans Ord och kompromissa aldrig! Vi är födda till seger, vår Herre Jesus har erövat döden och besegrat djävulen och världen.

*All ära till Hans Namn för evigt!*

**Erik Stigsson**  
**Freelance**  
**photo journalist**

**Tel: +46 (0)18-227773**  
**Mobile: +46 (0)70-6777409**



Sponsor

## Christopher Besöker Sverige

**Ons 5 Oktober - kvällsmöte kl 19.00**

Korskyrkan, Väktargatan 2A, UPPSALA

**Tors 6 Oktober - kvällsmöte kl 19.00**

med Full Gospel och Evangelistskolan  
Strandskolan, Korteboård, JÖNKÖPING

**Fre 7 Oktober**

**lunchmöte kl 12-14:** med Full Gospel  
Businessmen i GÖTEBORG

**kvällsmöte kl 19.00:** Göteborgskyrkan,  
Medborgarhuset, Brahegatan 11, GÖTEBORG

**Kontakt person:** Monica Segerström

*Tel: 08-410 244 49 Epost: info@dynamis.se*

Swish: 123-417 17 99

DYNAMIS WORLD MINISTRIES a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.

**USA:** 2384 New Holland Pike, Lancaster, PA 17601, USA  
Tel: (717) 656.0362, Email: office@pentecostalfire.com

**EUROPE:** Box 932, 195 05 Arlandastad, SWEDEN  
Tel: 46 (08) 410 244 49, Email: info@dynamis.se

**AFRICA:** P.O. Box AP73 Harare Airport, ZIMBABWE  
Tel & Fax: 263.(4).480.467, Email: dynamis@pentecostalfire.zw

www.pentecostalfire.com