



Nyhetsbrev från Dynamis Världsmision

## Maramba skakades av evangeliets kraft!



Kära vänner,

**M**aramba är en kåkstad som ligger utanför Livingstone i Zambia. Livingstone ligger bara några kilometer ifrån ett av världens mest fantastiska vattenfall, Victoria Falls på Zambezi floden. Tvärs över floden ligger Zimbabwe och staden Victoria Falls, platsen för nästa kampanj (veckan efter Maramba kampanjen).

Maramba var redo för evangeliet när vi kom. På grund av en kraftig ökning av turister hade brottsligheten stigit. Det var utgångsförbud från kl 21.00 eftersom gatorna inte var säkra efter mörkrets inbrott. Beväpnade kriminella gäng som rånade och knivskar människor härjade under kvällar och nätter. Sådan var situationen i Maramba.

Herren gjorde stora ting i denna kampanj. Evangeliet gick fram med kraft och skaror av människor tog emot Jesus när frälsningsinbjudan

gavs. Herrens ord åtföljdes av under, tecken och mirakler. Många döva fick sin hörsel, blindas ögon öppnades, lama människor stod upp och gick och många blev befriade från onda andar genom kraften i namnet Jesus.

På lördagskvällen såg vi en fantastisk explosion av Guds kraft. Ett stort folkhav täckte hela kampanjplatsen, de tog emot Jesus och sedan föll Guds kraft. Guds hand svepte över folket och starka mirakler började att ske. Det började med att flera lama stod upp och började att gå. Folket började då att ropa och prisa Gud och överallt skedde fantastiska saker. En kvinna som inte kunnat gå sedan 1992 stod upp och gick. Hon hade blivit ditburen i en skottkärra av sin sväger. Han hade skjutsat henne 2 km i skottkärran, full av tro och i förvisning om att Herren skulle hela henne och att hon skulle kunna gå igen.

Man känner sig liten när man ser sådan tro i människors hjärtan,

men jag kan säga att detta är en av de största välsignelserna med att predika evangeliet i Afrika. Man blir styrkt i sin egen tro och det sätter hjärtat i brand!

Efter detta var det en kvinna som inte kunde gå och som "stelnat" i en dubbelvikt ställning. Hennes överkropp var parallell med golvet. Kvinnan reste sig, stod upprätt och började att gå. Därefter kom en man springande upp på scenen. Han dansade vilt och ropade med upplyfta händer. Han hade också varit lam, men nu kunde han gå. Ytterligare ett par lama stod upp och gick. Överallt skedde det mirakler. Det var alldeles överväldigande och vi kände oss små inför Guds stora nåd. Vilken mäktig Gud vi tjänar! Där stod vi och såg på medan Herren gjorde sina mäktiga gärningar. Folk ropade, dansade och prisade Herren, det var ett "heligt kaos" överallt, okontrollerbar väckelse!

Kvällen därpå, söndagskväll var vårt sista möte. Jag väcktes tidigt på

# Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar

morgonen av ett telefonsamtal. Jag blev ombedd att flyga till Frankrike för att beföra presidenthemhörande i ett Afrikanskt land. Han låg nu allvarligt sjuk på ett sjukhus i Paris.

I all hast packade Gabriel och jag våra väskor för att via Johannesburg ta flyget till Paris. Pastor Mavondo, vår Director of Operations i Afrika, predikade istället för mig på sista mötet. Efter frälsningsinbjudan där skaror av människor tog emot Jesus, blev tusentals döpta med den Helige Ande och med eld. Efter detta gavs en special frälsningsinbjudan för Marambasvåldsvarkare och kriminella som hade terroriserat staden under så lång tid. Pastor Mavondo uppmanade dem att göra bättring och ta emot Jesus och 80 av dessa kom fram för att få förbön! Detta satte stopp på våldsvågen och kriminaliteten som hade plågat Maramba!

Så avslutades kampanjen i Maramba. Jesus Kristus lever! Det är ett oerhört stort privilegium att få se Herren frälsa syndare, bota de sjuka och befria människor som är fångna av djävulen. Vi fröjdar oss i att Jesus genom sitt blod och sin nåd gjort oss värdiga att få tjäna honom. När jag föddes så gav min farfar mig namnet "Abd al Nasir", som översatt från Arabiska betyder "Slav till Mannen från Nasaret". Halleluja!

Det finns inget bättre vi kan göra med våra liv än att följa Jesus!

Tack för er kärlek, era förböner och ekonomiska stöd av evangeliets arbete!

I Kristus Jesus,

Christopher och Britta Alam



En tidigare lam man springer och hoppar.

Efter frälsningsinbjudan där skaror av människor tog emot Jesus, blev tusentals döpta med den Helige Ande och med eld

## Bilder från hjälparbetet i Burma

Fyra team skickades ut till de områden som drabbats av orkanen. Våra team reste med båt, gav medicinsk hjälp, mat, kläder och skor till de behövande. Människorna i dessa områden nåddes även med evangeliet. Ett stort tack för ert givande!



Människor har samlats i hopp om hjälp.



En båt lastas med förnödenheter.



Utdelning av mat till behövande.



Ett av våra team på väg ut i buschen.



En annan av våra utdelningsplatser.



Ännu ett av våra team på väg ut i buschen.



Sedan 1992 har kvinnan inte kunnat gå, nu är hon helad. Hon blev ditrullad av sin bror i en skottkärra!



En liten pojke som blivit helad. Bakom honom står hans mamma.



Kvinnan var tidigare förlamad, nu springer hon under glädjerop.



Mat lastas ut av församlingsmedlemmar.

# Ny bok av Christopher Alam

Denna bok är alldeles fullmatad av engagerande och trosstärkande skildringar av Guds mirakler i modern tid. Den visar på ett evangelium som inte handlar om övertygande mänsklig vishet utom om överbevisning i Ande och kraft...

Läsaren får ta del av Christopher Alams ögonvittnesskildringar, från olika delar av världen, av människor som ofta varit desperata efter Guds ingripande och som fått uppleva det. Du får bland annat läsa om:

- En man som föll ner död under ett möte i Burma och vad som därefter skedde.
- En ung flicka som slog knäna blodiga för att bära sin yngre förslamade bror till ett kampanjmöte i Afrika i tron om att få se honom helad.
- Den handikappade hinduiska extremisten som kom till ett möte i Indien med onda planer i sinnet.
- En ung förslamad flicka som helt plötsligt började gå i en katolsk kyrka i Polen.
- Och många andra fascinerande Gudsmirakler.



**”Denna bok är som en trosinjektion och bygger på en stark grund: tron på Jesus som är ”densamme i går och i dag och i evighet”!**

Pastor Kong Hee - City Harvest Church, Singapore

Betalning sker via postgiro 491 55 44-3. Ange på talongen "Allting är möjligt" samt antal böcker. Alternativt via hemsidan [www.pentecostalfire.com](http://www.pentecostalfire.com). Klicka dig in på den Svenska sidan. Frakt på 10 kronor tillkommer.

## reseschema



### September

2-7 Kampanj, Nketa, Zimbabwe

10-14 Kampanj, Bulawayo Området, Zimbabwe

### Oktober

3-12 Taiwan

14-19 Kampanj, Bulawayo Området, Zimbabwe

22-26 Kampanj Samt School Of Ministry Konferens, Luveve, Zimbabwe



*Världen väntar...*



Jesus är densamme i går och i dag, så ock i evighet. (Hebr. 13:8)

### DYNAMIS VÄRLDSMISSION:

EUROPA: Lundvalls väg 5, 702 33 ÖREBRO  
Tel: 019-225483 Fax: 019-223959  
E-mail: [info@dynamis-sweden.org](mailto:info@dynamis-sweden.org)  
alt. [dynamis-usa@pentecostalfire.com](mailto:dynamis-usa@pentecostalfire.com)  
Postgiro: 491 55 44-3

AFRIKA: P.O. Box AP73  
Harare Airport, ZIMBABWE  
Tel & Fax: +263 (4) 480467  
E-mail: [dynamis@mango.zw](mailto:dynamis@mango.zw)

USA: 2384 New Holland Pike, Lancaster, PA 17601, USA  
Tel: +1 (717) 656 0362 Fax: +1 (717) 390 0363  
E-mail: [dynamis-usa@pentecostalfire.com](mailto:dynamis-usa@pentecostalfire.com)  
Engelsk hemsida: [www.pentecostalfire.com](http://www.pentecostalfire.com)

[www.dynamis-sweden.org](http://www.dynamis-sweden.org)