



Dynamis Världsmision a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.

Nyhetsbrev Nr 2, 2015

Följa Jesus

Vårt mål är att bli lika honom!

Gör aldrig misstaget att se resultatet av en människas tjänst eller smörjelse som bevis på en nära vandring med Herren, eller bevis på hans/hennes personliga integritet. Människan kan vara avfällig och bedragen av satan utan att ens vara medveten om det. Människorna runtom ser inte in i hjärtat. Allt som de ser är skarorna som samlas på mötena, människorna som kommer fram för förbön, miraklerna, och pengarna som kommer in till arbetet. Han/hon kan börja att tro på alla stora ting som anhängarna säger om honom/henne, och bli bedragen.

Jag vill vara ärlig med er. Jag har sett stora skaror komma på våra kampanjer. Vi har fått se fantastiska under och mirakler, ja till och med döda som har uppstått. Mitt i det fantastiska kan jag höra Jesu ord i Matt. 7:22-23:

“Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

Sanningen är att miraklerna i min tjänst och stora skaror säger INGET om mig, inget om människan Christopher Alam. Miraklerna bara visar hur underbar Jesus Kristus är, och att Guds Ord är sant. Vad som talar om mig, min person och karaktär är hur mycket av Jesus som syns i mig när jag kliver ner från talarstolen. I vardagen, vad ser folk i mig då? Ser de ödmjukhet? Kärlek? Omtänksamhet?

Jag brukar säga, "Miracles authenticate the Message but Christlikeness authenticates the messenger."

Hur mycket
av *Jesus*
sins i mitt liv?

"Mirakler bestyrker
Budskapet, men
Kristuslikhet bestyrker
budbäraren"

Kvaliteter som ens
personliga vandring med

Herren, gudsfruktan och integritet kan inte mätas av hur mycket av Guds kraft som finns i ens tjänst. Dessa kvaliteter syns genom hur mycket av Jesu karaktär och natur som är synliga i ens liv.

Vi lever i en rutten värld där ruttenhet och korrumpion till och med har kommit in i Guds församling. Ett flertal kända och "stora" predikanter har blivit korrumperade av högmod och av kärlek till pengar. Jesu ödmjukhet och kärlek verkar vara fjärran ifrån deras liv.

Många människor frågar mig, "Men hur kan Gud använda sådana människor?" Svaret är att Gud har en sån stor kärlek och barmhärtighet mot de sjuka, de svaga och de som är i nöd, så stor att han är t.o.m beredd att använda ett bristfälligt käril för att vidröra dem, om det är allt som Han har tillgängligt just då. Den stora faran är när detta bristfälliga käril som Herren använder för att möta människors behov börjar att ha höga tankar om sig själv och börjar tro att han är större än vad han i verkligheten är. Detta är den stora tragedin!

Jag är personligen rädd för att vara i närheten av sådana personer. Som människa är det så lätt att bli imponerad av dem och deras ägodelar. Man kan lätt bli insugen i hela denna kultur av högmod, glamor o pengar och den ständiga lovprisningen från "jasägarna". Vi får aldrig glömma att vi är svaga människor som vandrar i Guds kraft enbart på grund av Herrens nåd, och vi måste vara försiktiga och totalt beroende av Herren så att vi inte kommer på fall.

De som är mogna sätter egna gränser, själv väljer jag att dra mig undan sådant så att jag inte blir frestad och faller. Vårt jordiska liv är en kamp mellan anden och köttet. Vi måste ständigt vara vaksamma så att vi bevarar ett sunt perspektiv, se till att våra liv fortsätter att vittna om Kristi natur. Vi måste leva ett liv som både behagar och ärar vår Himmelske far.

“Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.” 2 Kor. 4:7

Kom alltid ihåg att utan Guds nåd är vi ingenting!

Den störste gudsmannen som jag personligen fått lära känna och hade privilegiet att stå nära, var Kenneth E Hagin. Han var ett föredöme för mig och det var speciellt två saker som inspirerade mig:

1. Jag har aldrig mött en människa som vandrade så nära Herren som han gjorde.
2. Jag har aldrig mött en människa som var så liten i sina egna ögon.

Så mina vänner, allteftersom vi växer i vår kunskap om Jesus, och växer i hans

“Mirakler bestyrker Budskapet, men Kristuslikhet bestyrker budbäraren.”

nåd och i hans ord, låt oss kämpa för att pingstkraften ska leva i våra liv och tjänster. Låt oss alltid hålla oss tätt intill Jesu Kors och hans Blod. Mest av allt, låt oss sträva efter att vara lik Jesus i kärlek, i tro, i ödmjukhet, ja i allt!

Låt oss alltid följa Jesus, leva och vandra såsom Han gjorde!

“När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som

snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron." Hebr.12:1-2

Dynamis Sponsor

Erik Stigsson
Freelance
photo journalist

Tel: +46 (0)18-227773
Mobile: +46 (0)70-6777409



© Dynamis Världsmission, 2015, All rights reserved.

Reseschema

1 Mars, 2015

The Power Place

Kennet Square, PA, USA

8 Mars, 2015

Christ Temple Church

Huntington, VA, USA

15 Mars, 2015

Shrewsbury Assembly

Shrewsbury, PA, USA

28-29 Mars, 2015

Konferens

Amsterdam, HOLLAND

DYNAMIS VÄRLDSMISSION a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.

EUROPE: Box 932, 195 05 Arlandastad, SVERIGE
Tel: 08-410 244 49 • E-post: info@dynamis.se • Plusgiro: 491 55 44-3

USA: 2384 New Holland Pike, Lancaster, PA 17601
Tel: +1(717) 656-0362, Email: info@pentecostalfire.com

AFRIKA: P.O. Box AP73 Harare Airport, ZIMBABWE
Tel & Fax: +263 (4) 480467, Email: dynamis@pentecostalfire.zw

www.dynamis.se