



Dynamis Världsmision a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.
Nyhetsbrev Nr 3, 2014

Var driven av en erövrande/vinnande instinkt inte av överlevnadsinstinkt!

Följande artikel skrevs 1 år efter 9/11 tragedin.

Så mycket skakade runt om oss; ekonomiskt, vi befann oss mitt i en terror attack, vi sveptes in i ett krig som inte alla höll med om. Sedan dess har krig och rykten om krig fortsatt och vår ekonomiska trygghet vacklar. Vi fortsätter att möta svårigheter, naturkatastrofer, sjukdomar o död, o ibland känns det som att vi bara försöker att överleva.

Resultatet är att det känns som att allt skakar och fruktan för det okända gör oss så blinda att vi förlorar blicken på Honom. Låt oss genom denna artikel påminna oss om att livet är mera än att överleva....

**Bibeln säger: "Isak sådde där i landet och fick det året hundrafallt, ty Herren välsignade honom."
(1 Mos. 26:12)**

Det rådde torka i landet. Tendensen under sådana omständigheter är att äta upp utsädet som egentligen bör sås, för att få en skörd när det blir

dags för nästa skördetid. Trots torkan sådde Isak, och Gud välsignade honom på grund av hans tro!

Vårt givande till Gud skall inte styras av yttre omständigheter eller hur vi känner oss, utan vara lett av tro på Guds kraftfyllda och levande Ord som säger: *"Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp."* (Gal. 6:9)

I tider som dessa då hela världens tillvaro skakas, blir människor medvetna om sina behov av det som är orubbligt och som aldrig kan skakas. Bibeln säger: *"Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan."* (Hebr. 12:28)

Vi har fått ett rike som är orubbligt, Guds rike. Gud har kallat oss att nå ut med evangeliet om hans rike till hela mänskligheten. Överallt där det finns människor, når vårt mandat att predika evangelium. Församlingen kan inte fullfölja Jesu kallelse om den intar en "överlevnadsinstinkt". Vi kan göra det enbart om vi är drivna av en "erövrande/vinnande instinkt". Vi är erövrare/vinnare och konungar genom Jesus!

Om vi som är frälsta väljer att leva så att våra förväntningar på Gud baseras på vad som händer ute i världen och i ekonomins värld, är vi nedslagna och saknar hopp. Frälsningen som Jesus gett oss handlar inte enbart om en väg ur evig förtappelse, den innehåller allt vi behöver i denna värld så att vi kan leva för Gud. Det finns löften som lovar oss hälsa, långt liv, välsignelser och beskydd och dessa beror inte på våra prestationer och gärningar eller på omständigheterna runt omkring oss. Alla dessa är givna av Gud genom nåden och tas emot av oss genom tron. Bibeln säger: *"Ty allt som hör till liv och gudsfuktan har hans gudomliga makt skänkt*

oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära." (2 Petr. 1:3). Vi är inte beroende av omständigheterna runt omkring oss!

I Romarbrevet 8 deklarerar Paulus att i allt som kommer emot oss är vi mera än övervinnare genom Kristus Jesus. Mera än övervinnare över fruktan och oro. Mera än övervinnare över synd, död, sjukdom och fattigdom, ja över allting! Därför måste vi, fulla av en övervinnarinstinkt resa oss upp. Vår tro är inte enbart doktriner o principer. Vår tro måste bli "instinkt", vår själva natur, vad som driver oss. Bibeln säger att Gud har gett tro och nåd till var och en av oss, så låt oss stå upp, ta tag i Hans löften och "erövra".

Mina vänner jag kan känna lukten av seger. Hur kan jag säga så? Jag står på vad Gud har sagt! Jesu har vunnit seger och har all makt! Vi är mera än övervinnare genom Honom! Vi är del av ett underbart förbund där Gud säger att vi aldrig ska lida brist!

"Herren Gud är vårt ljus och vårt skydd. Han ger oss nåd och ära. Han undanhåller inget gott från dem som vandrar på hans vägar." PS.84:12

Orsaken till att Gud vill välsigna oss är så att vi kan välsigna andra. Han sade till Abraham: *"Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, så att du blir till välsignelse för många andra."* 1Mos.12:2

Vi kan inte dra oss undan och bara "överleva", då upphör vi att vara den välsignelse som Gud vill att vi ska vara. Med en "övervinnarinstinkt" fortsätter vi att välsigna. Vi fortsätter att nå ut med Evangeliet och Guds välsignelser fortsätter i våra egna liv!

Kära syskon, det finns för många människor som lever i fångenskap och alltför många platser där namnet Jesus ännu inte har proklamerats. Låt oss inte dra oss tillbaka i fruktan, utan som kungar och erövrare resa på oss och leva i Guds obegränsade flöde av tro och nåd. I dessa tider, låt oss fortsätta att gå framåt! Låt oss fortsätta att nå ut med Evangeliet genom vår kärlek, vårt givande, våra liv!

*Christopher Alam
September 2002*

Dynamis Sponsor

Erik Stigsson
Freelance
photo journalist

Tel: +46 (0)18-227773
Mobile: +46 (0)70-6777409



© Dynamis Världsmission, 2014, All rights reserved.

www.dynamis.se

DYNAMIS VÄRLDSMISSION a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.

EUROPE: Box 932, 195 05 Arlandastad, SVERIGE
Tel: 08-410 244 49 • E-post: info@dynamis.se • Plusgiro: 491 55 44-3

USA: 2384 New Holland Pike, Lancaster, PA 17601
Tel: +1(717) 656-0362, Email: info@pentecostalfire.com

AFRIKA: P.O. Box AP73 Harare Airport, ZIMBABWE
Tel & Fax: +263 (4) 480467, Email: dynamis@pentecostalfire.zw

www.pentecostalfire.com