



Nyhetsbrev Nr 5 2013

Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8)

Vårt Afrikateam

Teamledare Afrika: Pastor Nicholas Mavondo



Pastor Mavondo är Dynamis Teamledare. Han härstammar från Zimbabwe och hade grundat flera församlingar innan han

kom till oss. Han är en älskad Gudsman och uppskattad av många. Pastor Mavondo undervisar pastorer, kontakter församlingar samt ansvarar för arbetet som tar plats innan kampanjerna. Han predikar samt fotograferar. Pastor Mavondo är gift med Loreen och de har en dotter samt väntar tillökning nu i juni.

Ekonomi-bokföring: Pastor Farai Chifamba



Pastor Farai, tillsammans med sin hustru Teresa har gått på Word of Light Bibelskola i Indien. Han är från Zimbabwe. Pastor Farai undervisar,

predikar och är vår vice teamledare. Förutom ekonomi och bokföring tränar han rådgivare och är ansvarig för uppföljningen av nyomvända efter kampanjerna. Pastor Farai och Teresa har en son.

Ljudtekniker: Silinga Ndlovu

Silinga som är från Zimbabwe är Dynamis nyaste teammedlem. Han underhåller vår ljudutrustning och ansvarar för ljudet på kampanjerna.

Lovsångsledare: Brighton Pangawangaringa



Brighton är från Zimbabwe. Han är pastorsson och har gått på Word of Light Bibelskola i Indien. Han är vår lovsångsledare och en

duktig bibellärare. Brighton är gift med Cecilia och har två söner.

Elektriker: Patrick Nyamura



Patrick, vår elektriker är från Zimbabwe. Han arbetade tidigare för ett gruvbolag och har stor erfarenhet av drift och underhåll av

generatorer och elsystem. Han undervisar även på vår mobilbibelskola. Patrick och hans hustru Maulin har två söner.

Barnevangelist: Joseph Shereni



Joseph som är från Zimbabwe är vår barnevangelist. Han ansvarar för Barnkampanjerna samt assisterar Silinga med

ljudet på kampanjerna. Joseph undervisar också på vår mobilbibelskola. Joseph o hans hustru Clara har en son.

Mannen som Förvandlade Mitt Liv

Av Pastor Nicholas Mavondo



Det var kl 8 på kvällen, tisdagen den 9e September 1986 som jag fick möta mannen som förvandlade mitt liv. Hans namn är Jesus Kristus.

Jag var lärare på en skola i Zimbabwe. Där mötte jag en man som hette Josh Chigorimbo och som var skolans rektor. Jag såg Jesus i honom! Hans liv var så annorlunda än andras och jag förstod att han hade något som jag saknade. Hans liv gjorde att jag ville bli som honom. Jag försökte att imitera honom på alla sätt; hans sätt att tala, hans sätt att gå, hans leende osv. Jag härmade honom eftersom jag avskydde livet som jag levde. Men jag misslyckades att bli som honom och blev mycket besviken.

Kristendomen förknippades på den tiden med människor som var fattiga, utan pengar, och ansågs vara för de äldre som ville ha en hederlig begravning när det var dags att dö. Denna rektor var en ung man i min egen ålder. Han hade utbildning, pengar, och var en bekännande kristen!!

I min strävan efter ett förändrat liv köpte jag en bibel och lade den under min kudde, i tron att den skulle ge mig goda drömmar och välsignelser. Den natten hade jag hemska mardrömmar och gav därför bort bibeln till en av mina elever. Idag är denna pojke Pastor!

Juni 1986 startade Josh en bibelstudiegrupp. Han inbjöd skolans alla lärare, mer än hälften av lärarna deltog och jag var bland dem. Jag visste inte vad jag kunde förvänta mig. Josh tog fram bibeln och en tidning som hette WORD OF FAITH. Han läste bibelord samt en undervisning från tidningen som handlade om att bli löst ifrån sjukdom, fattigdom och död.

Jag bad honom om att få låna tidskriften över natten, eftersom det som jag hade hört lät så intressant. Utöver tidskriften fick jag ett litet häfte som hette I HONOM. Den kvällen läste jag igenom alltihop.

Nu befann jag mig i ett dilemma; Katolikerna undervisade att falska profeter skulle komma i Jesu Namn och utföra tecken och under. De brukade säga; "Lyssna inte och gå inte på dessa människors möten eftersom de är utsända av djävulen!" Detta gjorde att jag var rädd för att överlämna mig åt Herren, men samtidigt visste jag att det som jag hade läst var sanningen och jag ville inte missa Gud.

Till sist bestämde jag mig för att sluta bibelstudiet och jag övertalade de andra att göra likandant. Bara fem lärare fortsatte att studera Bibeln. Mina suparkompisar frågade mig om jag tänkte sluta dricka och röka, vilket var väldigt svårt. Jag bestämde mig därför att fortsätta att leva i synd, istället för att bli en religiös hycklare. Jag berättade för Josh att jag inte längre tänkte vara med på bibelstudierna. Gud skulle ändå inte lyssna till mina böner eftersom jag var en syndig människa och jag ville inte låtsas o försöka lura Honom.

Den 2a Augusti 1986, var jag på hemväg från en nattklubb när jag var med om

en bilolycka och blev inlagd på sjukhus. Den 8e Augusti blev jag utskriven. På väg hem från sjukhuset besökte jag samma nattklubb, trots att jag gick på kryckor. Jag började att dricka igen med mina vänner som bjöd mig på öl. På väg hem den kvällen skedde ytterligare en olycka. Denna gång åkte jag i en lastbil som jag hade fått lift med. Föraren tappade kontrollen över bilen och lastbilen gick 100 meter av vägen och körde på ett träd. Framrutan krossades och bilen kvaddades. Jag tog fram min ölfaska och sade till de andra i lastbilen, "jag vill dö drickandes!"

Djävulen hade ett sånt grepp över mitt liv.

Jag togs till sjukhuset igen, denna gång bara över natten. Plötsligt kände jag mig väldigt rädd och jag beslutade mig för att gå och hälsa på mina föräldrar och berätta för dem att någon hade förhäxat mig och därför var jag med om alla dessa bilolyckor. Den 27e Aug, när jag var på väg till mina föräldrar i buss exploderade bussens båda framdäck. En person dog och mitt ben skadades återigen, samma ben som tidigare.

Jag fortsatte till mina föräldrar och bad dem att ta mig till en häxdoktor för att ta reda på vem låg bakom alla dessa förbannelser som drabbade mig.

Min pappa sade till mig, "Min son, gå till kyrkan istället och be till Gud!"

Min mamma höll med mig o var upprörd, men min pappa vägrade att ta mig till en häxdoktor utan insisterade att jag skulle gå till kyrkan istället. Jag gick tillbaka till mitt arbete besviken på min pappa.

Den 7e September 1986 på väg till jobbet gick jag återigen på nattklubb. Runt

midnatt angrep några tjuvar mig och försökte att stjäla mina pengar, men jag slog dem med mina kryckor och polisen anlände just i rätt tid för att rädda mig.

Den 9e September 1986, kl 20.00 på tisdagskvällen skedde något med mig som är svårt att förklara; allt jag minns är att jag lämnade mitt sovrum och gick till Josh, rektorn som var kristen och sade till honom;

" Jag vill inte längre leva den sortens liv som jag lever!"

Josh sade; "BE!" Precis vad min pappa hade sagt.

Jag sade till honom, "jag vet inte hur man ber. Kan du be för mig?"

Men han ville att jag skulle be själv. Jag minns inte vad jag sade till Gud den kvällen, men jag vet att den kvällen blev mitt liv förvandlat och jag har aldrig varit densamme sen dess.

BÖRJAN PÅ EN RESA I TRO

Från den kvällen lade Gud en hunger o längtan i mitt hjärta efter hans Ord. Jag läste också Kenneth Hagins tidskrifter. Den 11e September läste jag om Guds Helande Kraft.

Kenneth E. Hagin skrev; "Du kan befalla en sjukdom att lämna dig i Jesu Namn och bli helad."

Den 12th September ca kl 11, när jag undervisade mina elever fick jag plötsligt mycket ont i magen. Läkarna hade tidigare sagt att jag hade magsår. Jag lutade mig mot svarta tavlan och sa till mig själv "Jag vill se om det som jag har läst är sant. Jag kommer att tillämpa det som jag har läst, så jag befallde smärtan att lämna mig i Jesu namn." Plötsligt kände jag hur någonting rörde vid min mage och jag blev omedelbart helad. Sen den dagen har min mage varit frisk, men jag gick fortfarande på kryckor.

På kvällen berättade jag vad som skett för rektorn som blev jätteglad. Jag bad honom att be för mitt ben. Det var Fredagskväll och på Måndag skulle läkarna operera benet. Josh bad för mig och dagen därefter slängde jag mina kryckor och spelade fotboll. Jag gick till sjukhuset på Måndagen, inte för att opereras utan för att lämna tillbaka kryckorna. Läkarna var förbryllade när jag berättade om de under som Gud hade gjort i mitt liv. Några gav sina liv till Jesus när de hörde mitt vittnesbörd eftersom många visste vem jag var o hur jag levte.

Måndag den 15e September, när jag lämnat sjukhuset, läste jag i Kenneth Hagins Word of Faith tidning, en artikel om hur man tar emot den Helige Ande. På slutet av artikeln stod det:

"OM DU INTYE ÄR FYLLED MED DEN HELIGE ANDE, GÅ NER PÅ KNÄ OCH BLUNDA. LYFT UPP DINA HÄNDER, TALA INTE PÅ NÅGOT SPRÅK SOM DU KAN, UTAN BE JESUS ATT HAN DÖPER DIG MED DEN HELIGE ANDE".

Precis så gjorde jag bredvid min säng och sade "Jesus". Hela rummet fylldes av Hans närvaro och jag hörde mig tala på ett konstigt språk. Jag låg på golvet och skakade och grät i två timmar, jag kunde inte sluta. Fruktan grep mig återigen eftersom jag aldrig hade hört folk tala i tungomål, förutom det som jag hade läst om i böcker. Jag började tro att jag kanske hade blivit attackerad av demoner. Jag sprang över till Josh för att fråga vad som hänt. När jag försökte att berätta för honom kom det bara tungotal och mera tungotal. Han började skratta och jubla och sade "Det är Guds kraft! Det är Guds kraft!"

Han bad för mig och uppmuntrade mig att fortsätta att tala i tungor.

Jag fortsatte att läsa Bibeln och Kenneth Hagins tidningar dagligen. Jag började predika och dela mitt vittnesbörd med folk redan två veckor efter att jag hade blivit frälst. Rektorn bad mig att skriva ner mitt vittnesbörd och skicka det till Tulsa.

1988 gick jag på en Bibelskola och utexaminerades 1991 efter en treårig utbildning. Jag träffade Pastor Christopher Alam 1991. En man som älskar människor och som predikar evangeliet med en stor passion. För varje krona han får tänker han alltid på hur vi kan använda den för att vinna människor för Jesus Kristus. Jag är privilegerad som får tjäna Jesus tillsammans med en sådan trogen Gudsman. Till sist mötte jag också Pastor Kenneth Hagin Jr, son till min andlige far, vars undervisning inspirerat mig så mycket.
All ära till Gud!



Britta & Christopher Alam tillsammans med Pastor Nicholas Mavondo



2013 Afrika Team uppe från vänster: Farai Chifamba, Pastor Nicholas Mavondo, Britta & Christopher Alam, Brighton Pangawangaringa, Tafi (inte längre med i laget) samt Joseph Shereni, på bilden saknas Patrick och Silinga.



Reseschema

28 Maj - 2 Juni, 2013
Kampanj
Chipata Cmpd, ZAMBIA

5-9 Juni, 2013
Kampanj
Chifubu, ZAMBIA

23 Juni, 2013
Harvest Church
Greensboro, NC, USA
Pastor Joe Coyne

30 Juni, 2013
Faith Christian Center
Seekonk, MA, USA
Pastor John Pfeffer

9-14 Juli, 2013
Crusade
Ndola, ZAMBIA

17-21 Juli, 2013
Crusade
Ndola, ZAMBIA

Dynamis Sponsor

Erik Stigsson
Freelance
photo journalist

Tel: +46 (0)18-227773
Mobile: +46 (0)70-6777409



© Dynamis Världsmision, 2013, All rights reserved.

EUROPE: Lundvalls väg 5, 702 33 ÖREBRO
Tel: 019-225483 Fax: 019-223959
E-mail: dynamis-sverige@pentecostalfire.com
Plusgiro: 491 55 44-3

USA: 2384 New Holland Pk, Lancaster, PA 17601, USA
Tel: +1(717)656-0362
E-mail: dynamis-usa@pentecostalfire.com

AFRIKA: P.O. Box AP73 Harare Airport, ZIMBABWE
Tel & Fax: +263 (4) 480467
Email: dynamis@pentecostalfire.zw