



UNDER OCH TECKEN I BANGWE OCH CHIRIMBA, MALAWI

Kära syskon,

I detta nyhetsbrev vill jag rapportera från våra Kampanjer som hölls i kåkstäderna Chirimba och Bangwe i Malawi.

På väg till Malawi predikade jag en helg för min vän Pastor Golbert Lumoindong, i Jakarta, Indonesien. Pastor Gilbert startade sin GBI Glow Fellowship för 5 år sedan

och idag är de över 16,000 medlemmar, samt har planterat växande församlingar på andra platser i Indonesien.

Från Indonesien reste jag till Malawi via Bangkok och Johannesburg.

Chirimba, Malawi:

Kampanjen startades en dag försenad pga av tulldeklarering för vår lastbil. Dessutom var det andra situationer som vi kämpade med. Det hade varit flera våldsbrott i kåkstäderna med många nattliga rån och mord. Detta gjorde att folket var rädda för att lämna sina hem när det var mörkt. Detta påverkade våra möten under



Indonesier tar emot Jesus

veckodagskvällarna. På helgen höll vi kampanjen på eftermiddagen, och detta gjorde en stor skillnad i antalet deltagande.

Människor kom till Jesus kväll efter kväll, och Herren bekräftade Sitt ord med under, tecken och mirakler. Det mest fantastiska miraklet som jag upplevde i denna kampanj var vad Herren gjorde för en 13-årig pojke som fötts med en stor tumör/växt i hjärnan. Växten hade gjort honom stum, och i hela sitt liv



Frälsningsinbjudan Jakarta, Indonesien



Predikar tillsammans med Pastor Gilbert från GBI Glow Fellowship Jakarta



En pojke född med en växt/tumör i hjärnan som gjort honom stum sedan födseln. Jesus rörde honom och han talade för första gången i sitt liv!

hade han hade aldrig yttrat ett enda ord. Jesus rörde vid honom och helade honom! Inför allt folket talade han sina första ord. Jag har detta underbara på video. Vi såg mängder av döva som fick sin hörsel, tre helt blinda människor som fick perfekt syn och många andra underbara vittnesbörd.

Bangwe, Malawi:

Vår Amerikanska teammedlem Doug Favuzza predikade den första kvällen, och jag bad för de sjuka. Många tog emot Jesus och Herren gjorde under den kvällen. Dövas öron öppnades, en gravt synskadad man blev helad. En man som hade en tumör i midjan berättade hur tumören försvunnit. Många andra blev helade från olika saker!

All ära till Jesus!

Folkmassan fördubblades den andra kvällen. Jag bad min vän Pastor Chuck Lawrence (som även vunnit en Grammis som låtskrivare) att predika. Han sjöng och predikade evangeliet. Tusentals gensvarade till frälsningsinbjudan och därefter bad jag för de sjuka. Vi såg många som blev helade! Ett flertal dövas öron öppnades. Jesus botade en man vars ena ben var fullt av cancer, svullet och som väntade på amputation. Svullnaden försvann och benet blev normalt. Han hoppade och sprang omkring prisande Gud!

Kvällen därpå var en klassisk Afrikansk kampanjkväll. Våra musiker och en stor skara prisade Gud och dansade

för fullt. Till och med de konservativa pastorena som var med oss rycktes med och började att dansa. Dammet flög i luften! Jag älskar den Afrikanska pingstatmosfären! Massvis med folk tog emot Jesus. Mirakler skedde; döva fick sin hörsel, en helt blind kvinna fick sin syn, en kvinna som hade en stor cancersvulst i magen berättade att den hade försvunnit.....

Det kom en ung man till kampanjen som var berusad. När våra medarbetare försökte att flytta honom till sidan sade han, "Jag vet att jag är berusad, men jag såg Jesus ikväll. Förlåt mig; jag vill verkligen bli fri från alkohol. Jag kommer tillbaka imorgon!"

Han kom tillbaka nästa kväll, helt nykter. I början på mötet började det att regna. Denne unge man klev fram och gick ner på knä. Han lyfte upp sin blick mot himmelen och med uppsträckta händer ropade han högt, "Jesus! Stoppa detta regn! Jag vill se Dig ikväll!". Omedelbart upphörde regnet! Mannen blev frälst och befriad den kvällen!

All ära till Jesus!

Lördagskvällen: Stora skaror kom till Jesus. Många vittnade! Döva fick sin hörsel. En cancersjuk kvinna som hade svårt att röra sig blev helad. En man som haft en stroke som gjort honom förlamad o som inte kunnat gå på 5 år stod upp och gick till folkets jubel. En kvinna med en tumör i magen berättade hur den hade försvunnit. En annan kvinna hade en stor svulst på sidan av huvudet, nästan hälften så stor som själva huvudet. Svulsten hade gjort henne döv. Hon berättade att svulsten hade blivit mindre och mindre på varje möte och att hörseln hade kommit tillbaka.



En dam som var förlamad i ena benet springer.



En blind flicka kan se!



En blind man får sin syn!



Hon var helt döv på båda öron och kan nu höra!

Sista kvällen i Bangwe var fantastisk! Hela fältet täcktes av längtande människor. Jag predikade från 1 Kor 1:18. En stor skara kom till Jesus. Sedan föll den helige ande med stor kraft och skaror av folk blev döpta med den helige ande och med eld. Folk föll ner till marken och talade i andra tungomål, ropade, grät och prisade Gud. Afrikansk Pingst!

Efter detta blev många helade från olika sjukdomar och skador. En blind man fick sin syn. En annan som hade varit lam i 5 år efter en trafikolycka stod upp och gick. Tumörer försvann, dövas öron öppnades. Mötet avslutades med mycket lovprisning, folket prisade Gud av all sin styrka.

All ära till Jesus!

Under veckan hade vi även en Pastorskonferens med pastorer som hade kommit från Malawi, Zambia och Zimbabwe. Det var en underbar vecka!

Tack för ert understöd och för era förböner. Vilket privilegium det är för oss att få tjäna en sådan underbar Frälsare!

I Jesus Kristus,

Christopher och Britta Alam



Några av vittnesbörden från Chririmba:

Esnart Chatepa, 37, förlamad i ena benet, kunde inte gå. Jesus botade honom!

Falesi Chiutira, 28, fullt döv sedan födseln. Jesus helade honom och gav honom hörseln tillbaka!

Chiyembekezo Kamwaza, 26, var blind. Jesus helade honom fullständigt!

Junior Chiotiba, 13, föddes med en tumör/växt i hjärnan som gjort honom stum. Jesus rörde honom och han började att prata för första gången i sitt liv!

Oscar Malombe, 46, blind. Jesus öppnade hans ögon!

Sandina Tchuma, 30, döv på båda öron. Jesus botade henne!

Patuma Davison, 32, kunde inte gå. Jesus rörde vid honom, nu går och springer han!

Watipatso Msukutsa, 14, fick en skullskada vid 5 års ålder när en bil träffade honom. Sedan dess har han haft svårt att röra sin kropp och svår smärta. Jesus botade honom!



Några av pastorerna som deltog i Pastors Konferensen



Pastor Chuck Lawrence predikar på Pastors konferensen.



En blind kvinna fick sitt helande!



Jesus helade denna man som inte kunnat gå på 5 år efter en bilolycka.



Hans vänstra ben var fullt av cancer, svullet och väntade på amputation. Jesus botade honom och han springer!



En blind kvinna som nu ser!



Reseschema

31 Okt - 4 Nov, 2012
Santuario de Fe
Rosario, ARGENTINA

6-11 Nov, 2012
Kampanj
ARGENTINA

18 Nov, 2012
Trinity Assembly of God
Algood, TN, USA

28 Nov - 4 Dec, 2012
Dubai & Sharjah,
FÖRENADE ARABEMIRITEN

5-6 Dec, 2012
Amman, JORDANIEN

7-9 Dec, 2012
Beirut, LIBANON

10-17 Dec, 2012
Istanbul, TURKIET

Dynamis Sponsor

Erik Stigsson
Freelance
photo journalist

Tel: +46 (0)18-227773
Mobile: +46 (0)70-6777409



© Dynamis Världsmision, 2010, All rights reserved.

EUROPE: Lundvalls väg 5, 702 33 ÖREBRO
Tel: 019-225483 Fax: 019-223959
E-mail: dynamis-sverige@pentecostalfire.com
Plusgiro: 491 55 44-3

USA: 2384 New Holland Pk, Lancaster, PA 17601, USA
Tel: +1(717)656-0362
E-mail: dynamis-usa@pentecostalfire.com

AFRIKA: P.O. Box AP73 Harare Airport, ZIMBABWE
Tel & Fax: +263 (4) 480467
Email: dynamis@pentecostalfire.zw