



Guds Helande Förbund

“Jag är Herren din Läkare”

I 2 Mos.15:26 talade Herren till Israels folk och uppenbarade sig själv som Yaweh Raphae “Jag är Herren din Läkare”. Helande var en viktig del av Guds förbund med Israel. Vi kristna har idag ett mycket bättre förbund med Gud än det som Israel hade. Förbundet de hade var genom blodet från bockar och får, men vårt förbund med Gud är genom Jesu Kristi dyrbara blod. Bibeln proklamerar att vi har “ett bättre förbund som vilar på bättre löften!”

I 3 Mos. kapitel 21 läser vi om hur Israels folk syndade mot Herren och hur giftiga ormar kom in bland folket och bet dem. Många dog och Moses ropade ut till Gud. Herren talade till Mose och sade till honom att göra en orm av koppar och sätta upp den på en påle. Denna kopparorm används än idag som symbol för fysiskt helande. Man ser denna symbol i sjukhus och apotek! Herren sade till Mose: “Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.” Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Jesus refererade till denna berättelse i John 3:14-15: “Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, sa måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på Honom skall ha evigt liv.”

Detta visar oss att Guds helande förbund fortsätter genom Jesus Kristus. De fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, består totalt av ca 3.500 verser. Av dessa talar fler än 700 dvs. 20% om hur Jesus botade de sjuka och kastade ut onda andar. Jesus tillbringade mera tid med att bota de sjuka och befria de besatta än med något annat!

Innan jag går vidare vill jag påpeka en väldigt viktig sak som hjälper oss att ha rätt perspektiv på detta ämne om fysiskt helande. I kapitel 5 i Lukas evangelium läser vi om den förlamade mannen som bars fram till Jesus. Med stor möda bar hans vänner upp honom på taket till Petrus hus, gjorde ett hål och sänkte ner honom. Till allas stora förvåning var det första som Jesus sa till den lame mannen: "Dina synder är dig förlättna!" Det var efter att mannen fått syndernas förlåtelse som Jesus helade honom fysiskt. Detta bevisar att för Jesus så var den här mannens relation och gemenskap med Gud viktigare än att han återfick sin förmåga att gå!

Johannes sade i 3 Joh 2: "Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ." Enligt Guds ordning kommer människans inre först och sedan det fysiska.

När Jesus vandrade på jorden återupprättade Han människornas brutna gemenskap med Gud och botade de sjuka. När Han dog på korset bar Han hela mänsklighetens synder och sjukdomar på sig. "Och våra synder bar Han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten." (1 Petr. 2:24)

Till dem som önskar att bli helade är det viktigt att de först har en fullständigt återupprättad relation med Gud. För dem som redan är kristna kan det innebära att istället för att leva med en inställning där de ifrågasätter Gud (utifrån sitt lidande) kommer till en plats av tillförsikt och trygghet. Trygghet i vetskapen om att Gud arbetar för dem och inte emot dem och att Han önskar att bli förhärligad genom deras liv. Denna tillförsikt att Gud är för oss, är en av de starkaste trosgrunderna som vi kan stå på för att ta emot helande från Herren.

En annan sak är att aldrig ge upp!

Jag kommer ihåg en kvinna som kom till en av våra kampanjer i Zimbabwe. Hon gick flera kilometer varje kväll bärandes sin förlamade tioårige son på ryggen. Varje kväll stod hon längst fram i folkmassan. Första kvällen blev hon frälst och när jag bad

för de sjuka blev många helade, men hennes son var fortfarande lam. Efter mötets slut tog hon upp sin son på ryggen och gick de långa kilometerna hem. Jag observerade hur hon kom till kampanjen kväll efter kväll. Varje kväll blev många andra helade men inte hennes son! Hon lyfte upp honom från marken och ställde honom på benen men han föll ner varje gång. Mitt hjärta rördes djupt av hennes lidande, men jag visste att svaret låg inte i att ifrågasätta Guds nåd och fråga "men varför Gud?" Svaret låg i att tro på Honom trots allt! Jesus sade aldrig "allting är möjligt för den som har frågor" utan Han sade "allting är möjligt för den som tror!"

Kväll efter kväll predikade jag evangeliet och såg Gud verka i många människors liv. Den sista kvällen när jag såg henne med sin son, tittade jag upp mot himlen och sade: "Käre Jesus, låt denna kväll bli hennes kväll!" Mot slutet av detta sista möte brast folkmassan ut i stort jubel. Alla dansade, sjöng och prisade Herren. Plötsligt fick jag syn på kvinnan och såg hennes son stå på benen framför henne. Han dansade, hoppade upp och ner och prisade Gud! Jag var så tacksam att hon inte givit upp trots att hon säkert hade brottats med besvikelse och tankar på att ge upp. Istället hade hon valt att stå i tro på evangeliets ord. Hon fortsatte att komma, kväll efter kväll, bärandes på sin tunga börda och höll fast vid Guds löften tills hennes son blev helad. Halleluja! Allting är möjligt för den som tror!

Det sista som jag vill ta upp här är förlåtelse. I Ef. 4:32 står det: "Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er."

Jag har genom åren sett att oförlåtelse och bitterhet är stora hinder för helande. Evangeliet om Jesus handlar om förlåtelse; Gud har förlåtit oss alla våra synder och håller inget mot oss. Ingen av oss förtjänar helande eller något annat från Herren. Om Gud skulle belöna oss efter vad vi förtjänar skulle ingen av oss någonsin få någonting av Honom! Allt Han gör för oss och ger oss är på grund av Hans nåd allena! När vi vandrar med Jesus och låter Hans kärlek genomsyra våra hjärtan, blir vi mera och mera lika Honom. Det blir lättare för oss att förlåta andra såsom Han har förlåtit oss. Precis på samma sätt vi som har tagit emot

Hans förlåtelse låt oss ge förlåtelse till andra. Detta gör det så mycket lättare för Guds förbundsloften att bära frukt i våra egna liv. Det finns så mycket mera man kan säga om detta ämne, men jag måste avsluta.

Låt oss medvetet sträva efter att föra Guds förbund vidare till andra. Jesus älskar oss, men Han älskar också våra vänner, släktingar och grannar. Han har placerat oss mitt ibland dem så att vi kan bli kanaler som Han kan använda för att föra ut Hans kärlek och förlåtelse. Som Jesu lärjungar är vi utsända av Honom för att dela detta underbara evangelium om Jesus till de människor som vi känner. Låt oss dela budskapet så att de också kan ta del av Guds förbund av kärlek, -förlåtelse, liv, och helande som Han så generöst gett oss.



Itinerary

13-14 Okt, 2012

Jakarta, INDONESIA

16-21 Okt, 2012

Kampanj

Lilongwe Area, MALAWI

24-28 Okt, 2012

Kampanj och School of Ministry

Bangwe, MALAWI

31 Okt - 4 Nov, 2012

Santuario de Fe

Rosario, ARGENTINA

Dynamis Sponsor

Erik Stigsson

Freelance

photo journalist

Tel: +46 (0)18-227773

Mobile: +46 (0)70-6777409



DYNAMIS VÄRLDSMISSION a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.

EUROPE: Lundvalls väg 5, S-70233, ÖREBRO, Tel: 019-225483, Fax: 019-223959
Email: dynamis-sverige@pentecostalfire.com, Plusgiro: 491 55 44-3

USA: 2384 New Holland Pike, Lancaster, PA 17601
Tel: +1(717) 656-0362, Email: info@pentecostalfire.com

AFRIKA: P.O. Box AP73 Harare Airport, ZIMBABWE
Tel & Fax: +263 (4) 480467, Email: dynamis@pentecostalfire.zw

www.pentecostalfire.com