



Sette de Setembro, Moçambique

Innehållet i detta nyhetsbrev är konfidentiellt!

Det får inte sättas upp på någon websida, tryckas eller reproduceras på något sätt utan tillstånd av Dynamis Världsmision. Låt innehållet i detta nyhetsbrev förbli i din innersta krets av nära kristna vänner.

Kära syskon,

I detta nyhetsbrev vill jag dela från kampanjen som vi höll i Sette de Setembro i Moçambique i juli.

Vi hade planerat att hålla två kampanjer i Zambia, men pga mass-hysterin kring Fotbolls VM, insåg vi att det inte skulle vara lätt att hålla kampanjer där samtidigt. Dessutom skulle sista mötet på andra

kampanjen sammanfalla med VM finalen, och alla flyg ut från Afrika till Europa var fullbokade, hela tre veckor efter.

Våra AWAKE församlingar i Moçambique bad oss att komma till dem för att hålla kampanj där istället. Vi beslutade att hålla en kampanj istället för två, och att ha den i Moçambique istället för Zambia. (Zimbabwe den tiden är för

kallt för utomhus kampanjer!)

Vårt team med lastbilar och utrustning körde upp till bergstrakten i Östra Zimbabwe och sedan vidare neråt till Moçambique, och ut genom djungeln ner till Sette de Setembro.

Moçambique i juli är vanligtvis torrt och varmt, men när vi kom dit upptäckte vi att det var kallt och regnigt. Det regnade nästan hela tiden och temperaturen på kvällen gick ner till ca 10C. Det fanns ingen värme på hotellet där jag bodde och jag frös i stort sett både dag och natt och sov med tjocka yllesockar på nätterna.



Han rörde sig med stor svårighet, nu dansar han!



Hennes högra ben var förlamat, nu kan hon springa!

Kampanjen började med starka manifestationer av Herrens kraft. Redan den första kvällen såg vi Herren öppna dövas öron, en kvinna med delvis förlamade ben som inte kunnat gå, sprang och dansade. En annan vars ben hade varit ur led under en lång tid och därför varit oförmögen att gå hoppade upp och sprang efter att Jesus rört vid honom.

Folket kom till kampanjen trots regnet och kylan och kväll efter kväll tog de emot Jesus. Herren bekräftade Sitt Ord med Under, Tecken och Mirakler! Döva fick hörseln tillbaka, blinda och synskadade fick sin syn. Folk som inte kunnat gå pga förlamningar

och skador började gå och springa. En man som hade en förlamad arm blev helad. Många andra vittnade om underverk som Herren gjorde för dem.

Denna kampanj bad jag mina medarbetare Pastor Mavondo, Tafi (vår ljudtekniker), Janey och Helen att predika var sin kväll. Herrens hand var över var och en av dem och Han använde dem på ett starkt sätt.

Efter denna kampanj reste jag till Amsterdam, Paris och London. Jag glädde mig över folket som blev frälsta o helade

på dessa möten. Därefter tog jag tre veckors semester i Sverige tillsammans med familjen (förutom vår äldste son Immanuel som var kvar i USA o arbetade).

Så var sommaren, och vi är tacksamma för allt som Herren har gjort. Vi är tacksamma för de många tillfällen vi fått att proklamera evangeliet för de onådda. Vi är så tacksamma för livet o Hans beskydd, speciellt efter bilolyckan i Sverige. (Se föregående nyhetsbrev!)

Helgerna mellan kampanjerna är jag ofta ute och predikar i olika församlingar. Folk blir frälsta och helade och många blir förnyade för Herren och för evangeliets sak. Vi ser god frukt från dessa möten.



Del av folkmassan som kom för att höra evangeliet trots kyla o regn!



Awake Församlingar i Afrika

Vi har vuxit med 18 församlingar.

Afrika Jordbruk och Barnhems Projekt

Ett ungt kristet par från Kalifornien har trätt fram och vill sponsra ett Barnhem på vår Farm i Zimbabwe. De upplever en stark kallelse från Herren att starta ett barnhem. Vi kommer att informera mera om detta längre fram. Just nu befinner vi oss i planeringskedet. Allt vi vet är att vi vill börja med ca 50 barn. Barnen kommer att bo i små "familjehus", i "familjeenheter". Varje "familjehus" kommer att bestå av ca 8 barn var och tas om hand av ett gudfruktigt gift par som kommer att vara "husföräldrar" åt barnen.

Beträffande jordbruket på farmen, har vi beslutat att pga det oregelbundna regnfallet i Zimbabwe, börja med att gräva brunnar och lägga ner ett bevattningssystem. Det finns mycket vatten under marken och vattenbeståndet är högt. Detta är det effektivaste sättet att driva jordbruk i Zimbabwe. Stå i tro med oss för pengar och sponsorer!

Bibelskola i Afrika

Vi vill starta en Församlingsplanteringskola i Zimbabwe liknande den som vi har i Burma. Skolan i Burma har varit framgångsrik och fruktbärande, hittills har vi startat 168 församlingar. Vi vill göra samma sak i Afrika! Ett äkta par i vår hemförsamling har nyligen donerat pengar till att påbörja byggandet av ett elevhem för bibelskolestudenterna.

På Farmen finns redan en stor byggnad som ursprungligen byggdes som en kyrka, och som nu används till konferenser och seminarier för pastorer och evangelister. Byggnaden har tak och väggar men behöver dörrar, fönster, elledningar och ett ordentligt golv. Denna byggnad kommer även att användas till Bibelskolan.

Som ni ser så går det framåt med dessa projekt Tack för Era förböner och givande till dessa viktiga behov!

Burma

Församlingarna i Burma växer och vår Församlingsplantering Bibelskola pågår.

Vår Familj

Vi är mycket tacksamma för Herrens ledning o välsignelse över våra liv. Det viktigaste för Britta o mig är att se att våra barn mår bra, älskar Jesus o följer Honom. Vi har genom åren arbetat hårt med missionen o själv har jag ofta varit bortrest o predikat på olika platser. Trots detta har vi varit väldigt noga med att ge barnen tid

o uppmärksamhet. Familjen har alltid kommit före missionsarbetet. Vi är så tacksamma över Herrens beskydd över oss som familj o det är underbart att se att barnen mår bra o att det går bra för dem.

Immanuel arbetar i New York City på Barclay's Capital med Informations System och han kommer hem ofta, nästan varje helg.

Victoria, lyckligt gift med Luke bor i Mechanicsburg ca 55 min bort. Hon har examen i Sociology. Tidigare arbetade hon med sexuellt utnyttjade och misshandlade tonåringar men just nu söker hon jobb. Gabriel går andra året på Carnegie Mellons Universitet i Pittsburg ca 5 tim bort där han studerar Business.

Britta o jag mår bra o i November har vi varit gifta i 31 år. Vi ser med glädje o tacksamhet tillbaka på åren som gått. Vi tackar Jesus för Hans trofasthet!

Ett STORT tack till er, våra kära vänner o partners! Tack för att ni så troget står med i missionsarbetet o stöttar både i bön o givande!

Låt oss fortsätta att gå framåt med detta underbara evangelium om Jesus Kristus. Låt oss fortsätta att predika, bota de sjuka, o göra lärjungar för Jesus. Tillsammans plundrar vi helvetet o befolkar himlen!

I Krisus,



Christopher och Britta Alam



Hans högra arm var förlamad, nu är han helad!

Christophers reseschema

OKT

- 9-10 Grace Assembly of God
SINGAPORE
Dr. David Lim
- 12-17 KAMPANJ
Chegutu, ZIMBABWE
- 20-24 KAMPANJ och School of Ministry
Kadoma, ZIMBABWE
- 26-28 SVERIGE

Christopher besöker Sverige 26-28 Oktober 2010

Ons 27 Oktober Församlingen Arken, Kungsängen

Övrigt möte ej bekräftat!

För ytterliggare information se kommande annonser samt
www.pentecostalfire.com Sven-Göran 019-225483



Hans högra hand var förlamad o han kunde inte öppna eller använda den!

Om Ni är intresserade av att följa med på någon kampanj så kontakta oss gärna!



De var döva men kan nu höra!

Dynamis Världsmision www.pentecostalfire.com

EUROPE Lundvalls väg 5, 702 33 ÖREBRO
Tel: 019-225483 Fax: 019-223959
E-mail: dynamis-sverige@pentecostalfire.com
Plusgiro: 491 55 44-3

USA 2384 New Holland Pk, Lancaster, PA 17601, USA
Tel: +1(717)656-0362 Fax: +1(717)390-0363
E-mail: dynamis-usa@pentecostalfire.com

AFRIKA P.O. Box AP73 Harare Airport, ZIMBABWE
Tel & Fax: +263 (4) 480467
Email: dynamis@pentecostalfire.zw