



Tron som flödar ut från nåden



CHRISTOPHER ALAM



Herren har sagt i sitt Ord, *"Den rättfärdige skall leva av tro."* Heb.10:38

Detta ord uppmanar oss, vi som tillhör Jesus att inte enbart handla i tro när det behövs, utan leva våra liv genomsyrade av tro. Att leva i tro är en av grunderna i det kristna livet. Att leva av tro innebär att vi tänker tro, talar tro, handlar tro, går i tro, ja låter varje andetag genomsyras av trons ande!

Vår tro har sitt ursprung i och flödar utifrån det som Jesus gjorde för oss på Golgata Kors, och på det som Herren säger i Sitt Ord.

Bibeln säger:

"Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är

vi helade." Jes.53:4-5

Med andra ord, på Golgata Kors bar Jesus på sig själv alla våra synder, alla våra sjukdomar och varje förbannelse. Detta gjorde Han så att vi kan bli frälsta, befriade, helade och välsignade. Detta är själva orsaken till att det som vi kallar för "tro" finns till. Tro så att vi till fullo kan ta del av alla välsignelser som Jesus har köpt för oss genom Sitt blod. Tro så att dessa välsignelser inte längre förblir enbart teologiska sanningar tryckta på papper, utan blir levande och dynamiska verkligheter i våra liv. Genom tro kan vi ta tag i allt som Jesus har köpt för oss på Golgata Kors.

Under mina år i Herrens tjänst har jag sett att folk har två olika tros uppfattningar. Med andra ord, tro förklaras, undervisas och utövas på två olika sätt. Båda koncepten ser på sätt och vis likadana ut, men det

finns en stor skillnad mellan dessa två och enbart en är rätt.

Den första vill jag kalla "lagisk" tro. Detta är när den troende tror att han kan få del av Guds välsignelser enbart genom att följa och utöva det som han kallar "trons lagar". Tanken är att Gud är en passiv åskådare som sitter på sin tron och iakttar oss medan vi går igenom "trons övningar". När Gud sen blivit tillräckligt imponerad av våra ansträngningar och ser att vi har gjort alla övningar på "rätt sätt", så ser han till att det som vi står i tro för, slutligen sker.

Enligt "lagisk tro" är huvudfaktorn som producerar mirakler i våra liv, vår egen förmåga att tro, bekänna Ordet och hålla fast bekännelsen. Förvisso är trosbekännelse helt bibliskt, men i detta koncept av "lagisk tro" ligger tonvikten mera på människans egna gärningar och trosövningar än den gör på Jesus och Hans barmhärtighet. Det är *människan* som är aktiv och

Gud enbart en passiv åskådare. Bördan ligger på människan och inte på Jesus som bar allt för vår skull. I denna trosfilosofi är det som ser ut som tro egentligen inget annat än "människogärningar".

Det andra konceptet är sann, äkta Biblisk Tro. Jag föredrar att kalla detta "tron som flödar ut från nåden". Nåd och gärningar är raka motsatser. Vi lever antingen av tro eller av gärningar. Många försöker att leva av en "blandning" av nåd och gärningar, men det fungerar inte eftersom de två inte kan blandas!

Bibeln säger: *"Men om det var av nåd, så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd."* Rom.11:6

"Tro som är av människogärningar" ger vissa resultat eftersom Guds Ord förblir Guds Ord även när det uttalas, bekänns eller utövas utifrån en lagisk mentalitet. Men på längre sikt ger denna sortens "tro" inget annat än besvikelse och misslyckande.

Låt oss nu titta på vad sann tro är; sann tro baseras på Guds nåd. Strongs Lexikon beskriver det grekiska ordet "Charis" som översätts som "Nåd" i den svenska bibeln på följande sätt: *"Guds oförtjänade favör. Den nådefulla barmhärtighet varigenom Gud utövar sitt heliga inflytande på människornas själ och vänder dem till Kristus, bevarar, styrker dem och förökar dem i kristen tro, kunskap och kärlek. Genom detta inflytande bär de mycket frukt för Kristus. Detta är det andliga tillståndet av en vars liv står under inflytande av Gudomlig nåd".* (Översatt från engelska)

Med andra ord, sann nåd är Guds inflytande som verkar i människornas hjärtan och drar dem närmare Jesus. Nåd, som många har missförstått, är inte ett passivt tillstånd av andlig lathet och försummelse av Guds ord. Nåd är INTE en licens till köttslighet eller synd. Nåd är Guds kraft verksam i människan. När en person står under Guds nåd då har han liv, frihet, renhet, helande, frid och seger.

"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." Ef. 2:8

Med andra ord, sann nåd är Guds inflytande som verkar i människornas hjärtan och drar dem närmare Jesus

Två saker påpekas i detta bibelord:

1. Nåd går före tro. Med andra ord, nåd står före tro! Detta förklarar något som många inte har förstått; vi kan inte förstå vad tro är utan att först förstå nåd, pga att nåd *alltid* föregår tro! Nåden är klippan som tron står på. För att kunna förstå Tro måste vi först förstå Guds gränslösa Nåd och Kärlek.
2. Tro är *"inte av oss själva"*. Med andra ord, tron precis som nåden är en gåva av Gud. Det är genom nåd som Gud ger oss tro för att vi ska kunna ta emot allt som nåden har gjort tillgänglig för oss. *Måttet av tro i våra liv är i direkt förhållande till måttet av Guds nådesord i våra liv!*

Man kan säga att nåden är "röret" genom vilket Gud fritt och utan förbehåll utgjuter sina välsignelser över oss. Tron är "röret" (som vi har fått genom nåden) genom vilket vi tar emot nåden och allt som Gud ger oss genom sin nåd. När vi kopplar vårt "rör" av tro till Guds "rör" av nåd så börjar Guds mirakelkraft flöda i våra liv.

Nåd är oförtjänad favör som vi har fått av Gud på grund av Jesus. Till och med tron som följer nåden, är en gåva som vi fått av Gud utifrån Guds nåd. Vet ni hur Gud gör detta i våra liv? *"Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord."* Rom. 10:17

Lägg märke till att tron "produceras" inte genom att vi "arbetar med Ordet", tron "kommer"



som en gåva och ingjuts i våra hjärtan av Herren. Det är när vi lever i Herrens Ord och så uppfylls av Ordet som vi möter Jesus (det levande Ordet) i det skrivna Ordet och förstår vad Han gjort för oss. Gud, genom Sin nåd, lägger då ner tro i våra hjärtan så att vi genom samma tro kan gripa tag i och ta del av allt som vi har sett i Hans Ord. Denna samverkan av Nåden, Ordet och Tron är en av de viktigaste sakerna i vårt kristna liv. Paul sa: *"Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvsloten bland alla dem som blivit helgade."* Apg. 20:32

Guds ord är hans "nådesord", och också "trons ord". Nåden som verkar genom Guds Ord ger oss inte enbart tro, den bygger upp oss och leder oss in i fullheten av vårt arv i Kristus.

En annan underbar sanning är att *nåden är till för ALLA!* Ingen står utanför Guds gränslösa nåd. Och när vi tar emot nåden, så tar vi emot tron också!

"Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus." Joh.1:16-17

Nåden ger oss "Guds rättfärdighet". Att vara rättfärdig innebär inte att vi är perfekta i vårt kött som många tror. Rättfärdighet innebär en "rätt ställning hos Gud". Detta innebär att Gud

accepterar och älskar oss precis som vi är. Våra brister är inte viktiga när vi är i Jesus och vandrar med Honom. Han ser på oss i Jesus som om vi aldrig syndat eller tagit ett enda felsteg hela vårt liv. Detta innebär att vi kan leva med ett rent samvete, fria från skuld och med en stark tro som ger resultat.

Bibeln säger:

"Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överfödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus." Rom. 5:17

När vi lever under nådens kraft, så är tro och rättfärdighet inget som vi krampaktigt kämpar med, de är gåvor till oss, skänkta av Gud. Problemet här kan vara att människans natur är att vända sig till lagiskhet. Den naturliga, köttsliga människan har en tendens att springa till lagen för att söka "fullkomlighet" i det kristna livet genom egna gärningar, trots att hon blivit frälst och friköpt ifrån lagen genom Jesu blod. Detta är att vara "religiös" och inte fri i Kristus. Precis så gör Muslimen för att bli accepterad av sin gud. Jag var själv Muslim och levde så en gång i tiden.

Bibeln säger:

"Till denna frihet har Kristus gjort

När vi lever under nådens kraft, så är tro och rättfärdighet inget som vi krampaktigt kämpar med, de är gåvor till oss, skänkta av Gud



oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden." Gal. 5:1,4

Religion och Lagiskhet är farligare än vi inser, de kan orsaka att vi faller bort från Guds nåd och in i fågenskap! Vi måste kämpa trons goda kamp, kämpa emot köttets tendens att söka sig till laggärningar för att vinna Guds välbehag. Vi måste kämpa för att stå fasta i nåden och i tron där vi vet att Guds godhet flödar över oss. Inte för att vi har förtjänat det; Guds välsignelser flödar över oss på grund av Jesus och Honom allena!

Slutligen, sann nåd helgar oss. Jag säger "sann nåd" på grund av att ordet "nåd" har blivit så missförstått och missbrukat. Det finns folk som tror att nåden betyder laglöshet och frihet att följa köttets lustar. Sann nåd är INTE laglöshet!

En människa som verkligen lever under Guds nåd utvecklar inom sig ett sinnelag som säger ungefär så här: "Gud älskar mig så mycket, Han har gett mig så mycket mera än jag förtjänar i detta liv. Därför vill jag aldrig tillåta

någonting i mitt liv som kan störa min gemenskap med Honom!"

Nåd, tro och rättfärdighet i samverkan i våra liv gör att vi kan bära mycket frukt för Herren, både i våra personliga liv och i våra

Vilket underbart liv att leva för Jesus!

tjänster. Vilket underbart liv att leva för Jesus!

När du läser dessa rader har jag avslutat två kampanjer i Mocambique. Efter detta håller vi vår årliga AWAKE konferens i Zimbabwe. Därefter besöker jag Sverige, Frankrike samt Schweiz innan jag återvänder hem.

Tack för er kärlek mot oss, era böner och trofasta understöd!



I Kristus,
Christopher Alam

Christophers reseschema



April

1-4	AWAKE Churches Kofrens, Kadoma, ZIMBABWE	11	C3 Church Geneve, SWITZERLAND
6	Zoe Gospel Church, Zurich, SCHWEIZ (Pastor Peter Hasler)	18	April, New Life Assembly of God, Lancaster, PA, USA
7	Uppsala, SVERIGE (Anordnas av Dynamis Världsmission)	24-25	April, Valley Family Church, Kalamazoo, MI, USACHurch, Kalamazoo, MI, USA
9	RHEMA FRANKRIKE		
10	Lausanne, SCHWEIZ		

Om Ni är intresserade av att följa med på någon kampanj så kontakta oss gärna!



Jesus är densamme i går och igår och idag och i evighet. (Hebr. 13:8)

DYNAMIS VÄRLDSMISSION:

EUROPA: Lundvalls väg 5, 702 33 ÖREBRO
Tel: 019-225483 Fax: 019-223959
E-mail: dynamis-sverige@pentecostalfire.com
Hemsida: www.pentecostalfire.com
Postgiro: 491 55 44-3

USA:

2384 New Holland Pike, Lancaster, PA 17601, USA
Tel: +1 (717) 656 0362 Fax: +1 (717) 390 0363
E-mail: dynamis-usa@pentecostalfire.com
Engelsk hemsida: www.pentecostalfire.com

AFRIKA:

P.O. Box AP73
Harare Airport, ZIMBABWE
Tel & Fax: +263 (4) 480467