



Nyhetsbrev från DynamisVärldsmission

När Jesus vidrörde Chipata, Zambia!

Kära syskon,

detta nyhetsbrev vill jag berätta om kampanjen vi höll i Zambia, närmare bestämt i Chipata Compound, strax utanför huvudstaden Lusaka.

Som alltid förbereddes kampanjen av vårt Afrikateam i samarbete med de lokala församlingarna. Chipata Compound är en kåkstad full med människor som har stora andliga behov. Församlingarna i staden har arbetat hårt och under många svårigheter, men utan någon framgång. De välkomnade oss därför med förhoppningar och längtan om att Gud skulle använda vår kampanj för ett andligt genombrott i deras stad.

Tillsammans med mig i Afrika var pastor Chris Foster från New Life Assembly of God, en pingstförsamling i Lancaster, Pennsylvania, USA.

Kampanjen började med stora förväntningar. Den helige Ande och Hans Kraft var starkt närvarande under hela kampanjen. Vi såg stora skaror ta emot Jesus kväll efter kväll. Under och mirakler skedde varje kväll och på den sista kvällen såg vi tusentals bli döpta med den helige Ande och med Eld.

Jag vet att alla våra kampanjrapporter låter nästan likadana år efter år; människor blir frälsta, helade och andedöpta. Men tro mig, jag tröttnar aldrig! Trots att jag har hållit kampanjer i Afrika i 21 år har jag fortfarande kvar min barnsliga entusiasm över Herrens gärningar. Jag längtar och törstar fortfarande efter att vinna ännu flera människor för



Jesus! Jag längtar efter fler mirakler och under, samt större och starkare utgjutelser av den Helige Ande!

I stället för att själv skriva rapporten denna gång, återger jag (med tillstånd) utdrag ur pastor Chris Fosters blogg där han berättar om hur han upplevde kampanjen i Chipata Compound.

Dag 3 - Jesus är fantastisk!

Prisad vare Herren! Kampanjens andra kväll var större än den första. Vilken folkmassa! Folk stod packade tätt inpå varandra, det var helt otroligt! Vi såg flera döva helade. Min

vän Brad lade sina händer på en liten kille som var döv och efter förbönen kunde han höra. Jag lade mina händer på en pojke som inte kunde gå och Christopher bad från scenen. Jesus rörde vid hans ben och han började springa. Det var fantastiskt! Sedan var det en blind kvinna som fick sin syn. Gud är så underbar! All ära tillhör Jesus! Mängder av människor trängde sig fram och ville ha förbön av oss. Den andliga hungern är enorm, folket längtar efter Herren och Han möter dem. Jag är verkligen imponerad av Christopher och hans team. De är "äkta vara"! Han har nio medlemmar i teamet, av dessa får sju underhåll av



Christophers organisation. De övriga är Européer som samlar ihop sitt eget underhåll för att kunna vara på fältet. Det är roligt att tillbringa tid med dessa människor men jag börjar sakna min egen familj!

Jag vill idag också skriva om barnkampanjen. Vi är solbrända efter att ha hjälpt till med den. Solen är het i Afrika och jag är glad över att komma hem med lite färg! Vi deltog i drama. Det var jätteroligt! Det var över 500 barn på plats i hettan. Det finns stora tillfällen för oss att hjälpa till med dessa barnkampanjer. Jag tycker att vi skall ta hit team. Christopher tyckte att det var en bra idé. Mera detaljer om detta senare.

Dag 5

Prisad vare Herren! Jag fröjdar mig i Herren! Han har gjort stora ting! Kvällens kampanj var häftig. Folkmassorna ökade och massvis med människor blev frälsta, till Herrens



Ett barn som varit dövt, kan nu höra!

ära. Flera demonbesatta blev befriade ikväll, de kunde inte stå emot Herrens närvaro. Christopher predikade ett starkt budskap om kraften i namnet Jesus. De onda andarna måste böja sig för namnet Jesus. Många döva fick sin hörsel och ytterligare en blind kvinna fick sin syn. En pojke som inte kunde gå utan föll ner hela tiden, stod upp och sprang på scenen. Jag blev så välsignad! Vänner, jag vet inte om ni inser detta eller ej, men detta är Apostlagärningarna!

Jag träffar många underbara människor här. Idag mötte jag en pingstmissionär från New York. Han är över 70 år och han dansade och prisade Herren som om han vore 20! Han har varit missionär i över 30 år i Afrika och Sydamerika. Vi åt hos en indisk familj, en riktig festmiddag. Jag har fått möta så många fina och gästvänliga människor här. De har en väldig respekt för pastorer. Man ser att de kristna här har en genuin kärlek i sina hjärtan. Kom ihåg att be för söndagkväll som är "Holy Ghost Night". Jag ber att Guds Eld ska falla. Vi har två nätter kvar av kampanjen och sedan reser vi hem. Mycket kärlek och Guds välsignelser till er alla!

Efter kampanjen - väckelse i Afrika!

Prisad vare Herren! Jag har tänkt och funderat en hel del på vad det viktigaste var som jag lärde mig från resan till Afrika. Jag har blivit gripen av många starka saker som jag har upplevt. Jag såg blinda få sin syn. Jag såg döva höra igen. Jag såg tusentals bli andedöpta och hur de tog emot utan

En pojke som varit förlamad springer!



att någon "instruerade" dem att tala i tungor. Allt detta var fantastiskt. Men svaret på mina funderingar fick jag ombord flygplanet på väg hem.

Jag läste en tidning från Sydafrika och på framsidan fanns en bild på en man från Zimbabwe som folk hade hållt bensin över och sedan tänt eld på. Jag mädde väldigt illa av att se den. Jag läste artikeln och såg hur brutala människor kan vara. På bilden stod folk runt honom och skrattade medan han brändes till döds. Mitt gensvar var inte särskilt kristet! Jag kände att jag ville skada människorna som hade gjort detta. Då började lektionen. Hur mycket större än Guds mirakelkraft är Hans kärlek till en förlorad mänsklighet? Han älskar oss inte på grund av våra goda gärningar utan Han älskar oss trots allt det onda som vi gör. Jag vet att detta är ganska grundläggande för en kristen men jag måste erkänna att jag hade fastnat i en teologi som lämnat de "elakaste" utanför. Jag vet att jag var en syndare men jag har aldrig bränt en människa

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.

till döds. Jag började inse hur hård jag hade blivit i mitt hjärta. Jag trodde att jag älskade människor, men insåg att jag älskar dem som älskar mig. Du som läser detta älskar säkert dem som vill bränna dig till döds men själv tvekar jag.

Är det inte i detta som Jesus är vårt föredöme? Han älskade till döden de som hånade, bespottade och misshandlade honom. Detta är inte allt jag lärde mig men troligen det starkaste. Den helige Ande har avslöjat mig! Jag är pastor och jag håller på att lära mig att älska människor när dom minst förtjänar det. Det är ju just det som Jesus gjorde för mig. Detta är kanske inte en stor uppenbarelse för dig, men det är starkt och livsförvandlande för min del!

Pastor Chris

En kvinna som jublar efter att hennes döva son blivit helad.



Gabriel och jag är i Taiwan när jag skriver dessa rader. Många människor har tagit emot Jesus på mötena här och vi har sett Jesus göra under och mirakler. Härifrån reser vi vidare till Zambia och Zimbabwe för två kampanjer. Vi har fem kampanjer kvar i Zimbabwe i år. Vi måste nå landet med evangeliet!

Tack för er kärlek, era förböner och ert trofasta givande som gör det möjligt för oss att nå de förlorade med evangeliet om Jesus!

I Kristus,

Christopher och Britta Alam

Rapport från hjälparbetet i Zimbabwe!

Zimbabwe

Efter många turer är vi glada över att kunna rapportera att den 20 ton stora hjälpsändningen av mat som donerats av Assemblies of God i USA (pingstkyrkan) har nått fram till Zimbabwe. Maten håller som bäst på att distribueras. Den mesta maten delas ut i två områden med mycket stora behov. I Kadoma-Chegutu området delas maten ut av Assemblies of God kyrkor samt Awake Grace Ministries. I Matabeleland regionen delas maten ut av en pastorsorganisation bestående av många olika församlingar. Vi är för närvarande den enda

missionsorganisationen i Zimbabwe som har tillstånd att distribuera mat, detta p.g.a. att vi inte tar politisk ställning. Sex brunnar är borrhade och klara i områden med stora behov. Del två av brunnprojektet pågår.

Observera att i allt detta så är vi först och främst en evangelistisk organisation och vårt främsta mål är att vinna människor för Jesus samt planera kyrkor. Detta innebär att vi behöver ert fortsatta finansiella stöd till evangeliet. Vi uppmuntrar er att inte dirigera om ert givande från kampanjer till våra humanitära projekt! Då och då leder Herren oss till en humanitär insats. Det är viktigt att veta att medan dessa projekt pågår så fortsätter kampanjerna som vanligt och därför även kampanj kostnaderna!



Världen väntar...

Christophers reseschema

Fortsätt gärna be för Christopher och kampanjteamet - för beskydd och en säker resa. Bed också för alla dem som kommer att bli gripna av Guds Ord under nedanstående möten och kampanjer...

28 juli-1 augusti

Kingdom Faith, FAITH CAMP,
Peterborough, ENGLAND
(Pastor Colin Urquhart)

5 augusti

Royal Military Tattoo, Edinburgh,
SKOTTLAND

10-14 september

KAMPANJ ZIMBABWE

3 augusti

Cornerstone Church, Esher, ENGLAND
(Pastor Chris Demitriou)

2-7 september

KAMPANJ, ZIMBABWE

...på evangeliet om Jesus.



En gammal man som
endast kunde gå med
stora svårigheter.
Här springer han och
prisar Gud!



Ytterligare en pojke
som varit förlamad
springer!



Jesus är densamme i går och i dag, så ock i evighet. (Hebr. 13:8)

DYNAMISVÄRLDSMISSION:

EUROPA: Lundvalls väg 5, 702 33 ÖREBRO
Tel: 019-225483 Fax: 019-223959
E-mail: dynamis-sverige@pentecostalfire.com
alt. dynamis-usa@pentecostalfire.com
Postgiro: 491 55 44-3

AFRIKA: P.O. Box AP73
Harare Airport, ZIMBABWE
Tel & Fax: +263 (4) 480467
E-mail: dynamis@mango.zw

USA: 2384 New Holland Pike, Lancaster, PA 17601, USA
Tel: +1 (717) 656 0362 Fax: +1 (717) 390 0363
E-mail: dynamis-usa@pentecostalfire.com
Hemsida: www.pentecostalfire.com

www.pentecostalfire.com