



När Jesus vidrörde Tafara, Zimbabwe!

Kära syskon

Hälsningar i Jesus Namn!

detta nyhetsbrev vill jag rapportera från vår kampanj i Tafara, Zimbabwe. Men först, en kort rapport om situationen i Asia.

ASIA

Det är fortfarande tufft för de kristna som utan kompromiss predikar evangeliet till de förlorade. Vårt träningscenter har gått "under jorden" men är i full gång med att träna upp nya församlingsplanterare och pionjärer. Pastorn som leder en av våra församlingar rapporterade om hur Herren har gjort starka mirakler i hans församling. Detta spreds som en löpeld eftersom församlingsmedlemmarna (samtliga nyfrälsta) som blivit helade ivrigt vittnade för sina vänner och prisade Gud för allt som Han hade gjort för dem. Myndigheterna fick reda på detta och hotade pastorn och de kristna med "svåra konsekvenser" om de fortsatte att predika om Jesus och bota de sjuka. De kom till mig och frågade vad de skulle göra nu?



Denne man grät och vittnade om att han blivit helad från AIDS.

Jag samlade våra ledare och vi kom överens om att det finns tre grund saker i vårt arbete som står fast:

1. Att predika evangeliet för de förlorade
2. Att hela de sjuka och kasta ut onda andar
3. Att grunda nya församlingar

Dessa är orubbliga principer och vi kommer alltid att jobba med dessa

tre saker. De utgör själva kärnan i vårt arbete. Evangelisationsmetoderna förändras ibland, men att kompromissa med djävulen eller med människor som står emot Jesu evangelium kommer aldrig på fråga! Vi och våra medarbetade står enade i detta och vet att vi är på den segerande sidan! Jesus har vunnit seger över satan och över all hans makt, så vad har vi att frukta?





ZIMBABWE

Och nu till vår kampanj i Tafara, en kåkstad ca två mil utanför Harare, Zimbabwes huvudstad. Vi var där för några år sedan, men p.g.a. att befolkningen i Afrika hela tiden förändras och förnyas, var det dags för en ny kampanj i Tafara.

Många församlingar deltog entusiastiskt i vår mobila bibelskola som pågick en månad före själva kampanjen. Några av mina vänner från Singapore flög ner till Zimbabwe och var med mig på kampanjen.

Folket hade stora förväntningar på vad Gud skulle göra när kampanjen startade, och Herren svarade med sin kraft redan under första mötet. Den första kvällen såg vi två lama som stod upp och hoppade, dansade och prisade Gud. Den ena var en kvinna som blivit skjutsad till kampanjen i en skottkärra och den andra en ung flicka på kryckor. Vi såg även flera döva och många andra som blev helade den första kvällen.

Vi såg en enorm hunger efter evangeliet! Vilken kontrast detta var om man tänker på förra kampanjen i Tafara när en del våldsmän attackerade oss fysiskt under

mötena. Vi fick bokstavligen slåss med dem för att kunna försvara oss. Jag minns en man som var så våldsam att vi var tvungna att binda fast honom med tjocka rep för att kunna överlämna honom till polisen. Trots att han var fastbunden försökte han att slåss. Sista kvällen på kampanjen kom han tillbaka och blev frälst. För ett par år sedan hörde han av sig och berättade att han numera är pastor!

Denna gång var det annorlunda och detta trots att folkmassan var mycket större. Människorna visade respekt, och vi hade inga problem under veckan. De stod stilla och lyssnade till evangeliet. Många upplevde syndanöd och varje kväll såg vi stora skaror av människor gensvara till frälsningsinbjudan och ta emot Jesus.

Det var kallt, eftersom vintern hade börjat och många saknade varma kläder. Trots detta kom de till kampanjen. Jag gick till stan och köpte kläder och skor till några fattiga barn. Jag tänker speciellt på en pojke som var döv men blev helad. Hans kläder var i trasor och han var barfota. Dagen därpå klädde vi upp honom i nya kläder och skor. Ett

Vänster:

Hon var handikappad, men kunde lägga sina kryckor åt sidan och gå utan stöd!

Nedan:

Christopher predikar.



stort leende kom över hans ansikte, och han sken som en ängel. Det går inte att förklara sådana ögonblick. Jag vände mig bort för att jag inte ville att någon skulle se mig gråta. Jag tänkte: "Om jag kom hela vägen till Zimbabwe bara för denne pojkes skull, så var det värt det!"

Då hörde jag Herrens röst tala till mig tydligt och klart. Han sa: "Det är detta som är syftet med ekonomisk framgång! Inte för att leva ett självupptaget och själviskt liv, utan för att rädda syndare, bota de sjuka och sätta leenden på dessa människors läppar, människor som ingenting har i denna värld. Det är det som det handlar om, min son!"

Biblisk ekonomisk framgång är när Gud välsignar oss så att vi kan välsigna andra!!



Gud öppnade hennes döva öra.



Kunde inte gå eller se, men Jesus helad honom!



Hon kunde inte gå, men nu dansar hon av glädje.

Gå d

ärför ut och gör alla folk till lärjungar.



Vänner som kom från Singapore, för att vara med på kampanjen.



En döv
pojke som
blivit helad.

Herren gav stor nåd och bekräftade
Sitt ord med många under, tecken
och mirakler. Vi såg döva som fick sin
hörsel och lama som stod upp och gick.
Blinda fick sin syn, tumörer och bölder
försvann samt mängder av andra blev
helade från sjukdomar.

Den sista kvällen utgöt Gud ut sin
Helige Ande och tusentals blev döpta i
den Helige Ande och med eld. De bad
högt i andra tungomål, ropade och

prisade Gud och kampanjen avslutades
med mycket lovprisning och stor glädje.
Vi ger all lov, ära och pris till Jesus för
allt som Han har gjort!

Tack för er kärlek, förböner och givande
som gör allt detta möjligt!

Var välsignade på alla sätt och i fullt
mått!

I Kristus Jesus,

Christopher och Britta Alam

Besök vår nya och förbättrade hemsida!

www.pentecostalfire.com



Ladda ner och lyssna till Christophers
predikningar i din mp3 eller dator!



Se videoklipp från
kampanjer och möten!



Christophers Reseschema
Se var Christopher befinner sig i världen!

Nyhetsbrev...

Läs både det senaste och tidigare
nummer av vårt nyhetsbrev.

Förbön...

Låt oss hjälpa dig att be för dina behov.

Böcker...

Beställ böcker av Christopher Alam.
...och mycket, mycket mer.

Besök oss ofta, det sker ständigt nya uppdateringar!