



Nyhetsbrev från Dynamis Världsmision

# Förvandlad genom Guds kraft!



Kära syskon,

Hälsningar i Jesu mäktiga namn!

detta brev vill jag berätta om kampanjen som vi nyligen höll i Mbare, Zimbabwe. Som ni säkert har läst om i nyheterna så genomgår Zimbabwe en djup ekonomisk kris just nu. Inflationen är uppe i 3 700% och priserna ökar nästan varenda dag.

I denna situation ger evangeliet om Jesus hopp till Zimbabwe. En regeringsminister sa till mig under denna resa: "Pastor Christopher, tack för att du kommer med hopp till Zimbabwes folk." I dessa tider vänder sig folket i Zimbabwe till Jesus som aldrig förr. Det är skördetid i landet!



Hon föddes helt blind på ena ögat - Jesus helade henne!

**"En förståndig son samlar in om sommaren, en vanartig son sover i skördetiden."**

(Ords.10:5)

Mbare är en stor kåkstad belägen nära Zimbabwes huvudstad Harare. Mbare är okänt för att många kriminella människor bor där – faktum är att de flesta kriminella i Harare kommer från Mbare. Folk från de "bättre" delarna av Harare är ovilliga att fara dit på kvällarna p.g.a. allt våld. Vi har länge haft i våra hjärtan att satsa på Mbare och var glada när vi nu fick chansen.

Teamet började förbereda kampanjen tillsammans med de lokala församlingarna. Entusiasmen och förväntan var hög bland de kristna när vår mobila bibelskola startade. Många deltog i

träningsprogrammet, tog examen och fick ta emot ett intyg på slutet. Dessa upptränade arbetare hjälpte till på olika sätt under själva kampanjen och senare arbetade de med uppföljningsarbetet. Uppföljningsarbetet är viktigt och hjälper de nyfrälsta att integreras i de lokala församlingarna.

Mbarekampanjen började med starka manifestationer av Guds kraft. Folkskarorna ökade och ökade! Kristna ledare som kom dit från Harare sa att detta var den största folksamlingen någonsin i Mbarens historia.

Zimbabwes mest kända sångerska, Fungisai (pingstvän och även pastor Mavondos kusindotter) sjöng under två av kvällarna. Hon sa att det var den största folksamlingen som hon någonsin sett i sitt liv. Stora skaror av folk kom varje kväll för att lyssna till evangeliets budskap och ge sina liv till Jesus. Den sista kvällen föll den helige ande med stor kraft och oräkneliga skaror blev döpta med den helige ande och med eld.



- Zimbabwes mest kända sångerska, Fungisai, sjunger under vår kampanj.

## Vi tjänar en stor och mäktig Gud. Halleluja! Här är några få av de många mirakler som vi såg Herren göra under denna kampanj:

- Sylvia Matambo, 37, kunde inte gå. Hennes mamma tog henne till kampanjen där Jesus botade henne. Nu kan hon gå!

- Nyarai Samango, 19, hade varit döv på båda sina öron sedan födseln. Jesus helade henne och hon kan nu höra!

- Livingstone Kachegwada, 22, hade en stor tumör i nacken som gjorde att han inte kunde röra eller vrida på huvud och hals. Jesus vidrörde honom, tumören försvann och han kan nu röra sitt huvud!

- Christiane Jia, 30, var blind sedan hon var en baby. Jesus öppnade hennes ögon och hon kan nu se!

- Diana Madzima, 13, hade ett talfel och stammade svårt ända sedan två års ålder. Jesus helade henne och hennes tal blev på ett ögonblick helat så att hon kunde tala klart och tydligt!

- Thamarly Chizema, 63, kunde inte gå

på fyra år; enbart med stor svårighet kunde han röra sig lite. Jesus botade honom så att han nu kan gå!

- Makanyara Chembe, 30, hade bröstcancer. Jesus rörde vid henne och tumören försvann!

- Judith Chinyere, 10, kunde inte gå på tre år p.g.a. sjukdom. Jesus botade henne och nu kan hon gå, hoppa och springa!

- Peter Sanyika, 61, var lam och kunde inte gå. Jesus helade honom fullständigt!

- Jerfutel Magwebwende, 8, föddes döv på båda sina öron. Jesus botade honom och han kan nu höra!

- Brian Muchona, 10 föddes blind på ena ögat. Jesus helade honom så att han nu kan se!

- Fatima Masuko, 35, var döv sedan födseln. Jesus botade henne så att hon nu kan höra!

Gud gjorde många underbara mirakler och helandeunder för att bekräfta evangeliets förkunnelse. Vi såg hur lama stod upp och gick, blinda fick sin syn, döva sin hörsel och demonbesatta blev befriade. Ljuset som strålar ut från Guds Son lyste igenom mörkret i Mbare. Mbare skakades av Jesu kraft och skaror av människor såg sina liv förvandlas och kom ut från mörker till ljus. All ära till Jesus!

När ni läser detta nyhetsbrev så har jag avslutat ytterligare två kampanjer i Zimbabwe i städerna Chegutu ock Kadoma. Vi har då också hållit en School of Ministry konferens för 300 pastorer. Mer om detta senare!

Tack för Er kärlek, era förböner och ekonomiska uppoffringar som Herren använder för att göra allt detta möjligt!

I Kristus Jesus,

Christopher och Britta Alam



Han var nästan helt blind, nu kan han se!



Han var döv, men Jesus helade honom!



Gud öppnade hans döva öra!



# Ärför ut och gör alla folk till lärjungar.



Besök vår nya och förbättrade hemsida!

[www.pentecostalfire.com](http://www.pentecostalfire.com)



## Nyhetsbrev...

Läs både det senaste och tidigare nummer av vårt nyhetsbrev.

## Förbön...

Låt oss hjälpa dig att be för dina behov.

## Böcker...

Beställ böcker av Christopher Alam.  
...och mycket, mycket mer.

Besök oss ofta, det sker ständigt nya uppdateringar!