



Nyhetsbrev från Dynamis Världsmision

## Pingsteld över Luveve, Zimbabwe!



”Ty han blickar ner från sin heliga höjd, Herren skådar från himlen ner till jorden för att höra den fångnes klagan och befria dödens barn.”

(Ps. 102:20-21)

Kära syskon,

detta nyhetsbrev rapporterar vi från vår kampanj i Luveve, en kåkstad belägen utanför Bulawayo i Södra Zimbabwe. Kampanjen var väl förberedd av vårt Afrika team och de lokala församlingarna var fyllda av stora förväntningar på vad Herren skulle göra under kampanjen.

En stor skara på tiotusentals människor hade samlats på kampanjplatsen redan den första kvällen. De lyssnade ivrigt på Guds Ord och gav helhjärtat gensvar till frälsningsinbjudan. Herren gjorde under och mirakler för att stadfästa sitt Ord redan från den första kvällen. Demonbesatta föll omkull och skrek när andarna for ut ur dem. Flera döva fick sin hörsel och tre blinda kvinnor fick sin syn. Tre lama människor som hade burits till kampanjen stod upp och började springa, hoppa och dansa. Sedan upplevde

vi ett dramatiskt ögonblick under vittnesbördsstunden när en äldre man plötsligt sprang upp på plattformen. Han hoppade, grät, sprang och ropade högt, om och om igen: ”Jag har inte kunnat gå på trettio år!” Först trodde vi att han var tokig för vi förstod inte vad han ropade eftersom han hoppade upp och ner och skrek samtidigt. Våra medarbetare försökte att få ner honom från plattformen men sedan insåg vi vad som skett och då började vi att ropa, hoppa och prisa Gud tillsammans med honom!

En mamma kom upp med sitt fyra månader gamla spädbarn. Barnet hade fötts med en tumör eller böld på huvudet, stor som en tennisboll. Hon berättade: ”När du bad, så lade jag min hand på tumören som du sade att vi skulle göra. Under bönen kände jag hur tumören krympte och när du avslutade bönen var tumören helt borta!” Jag kände på barnets huvud och det var helt slätt och tumören

borta! Sådan är den underbare Jesus som vi tjänar! Och tänk att allt detta skedde på kampanjens första möte!

Herren fortsatte att utgjuta sin nåd över de stora skarorna som kom varje kväll för att ta emot Jesus som Herre och Frälsare och bekräftade sitt Ord med under och mirakler. Döva fick sin hörsel, blinda såg, krymplingar och lama som bars in i skottkärror, rullstolar eller hoppade på kryckor, stod upp och gick och prisade Gud. Mitt team och jag har aldrig någonsin tidigare sett så många lama människor stå upp och gå.

Demonbesatta blev också befriade. När vi åkallade namnet Jesus så kastades de besatta ner på marken och demonerna kom ut ur dem med höga rop och skrik. Satan står fullständigt maktlös inför det mäktiga namnet Jesus! En av kvällarna skedde ett helt fantastiskt och nästan otroligt befrielseunder. Jag skulle haft svårt



att tro det själv, om det inte skett mitt framför våra ögon! Under mina 30 år i Herrens tjänst har jag aldrig sett något liknande:

Jag började be och näpsa de onda andarna, och en kvinna långst fram i folkskaran började att ropa. Hon skrek att en ond ande rörde sig inne i henne och hon ville ha hjälp. Några av mina team medlemmar sprang fram till henne. De såg någonting bokstavligen komma ut ur hennes kropp och börja röra sig våldsamt under hennes kläder! En av mina medarbetare, som aldrig tidigare sett något liknande ropade ut: "Vad du än är, i Jesu Namn befäller jag dig att dö!" I nästa ögonblick flög en stor hårig rätta ut ur kvinnan och landade på marken, stendöd! Mina medarbetare tände snabbt en brasa och eldade upp den!

Det finns ingen som Jesus! Halleluja!

Vilken underbar kampanj det har varit! Vi fick se hur en fantastiskt

stor skara människor kom in i Guds rike. Det finns ingenting i världen så underbart som att få se skaror av människor komma till Jesus! Nyheterna om Herrens stora gärningar spred sig och folk kom till kampanjen från andra städer i Zimbabwe och även från Sydafrika! De sista två kvällarna var fyllda av fantastiska mirakler. Vi såg döva helade och krymplingar som stod upp och gick. På lördagkvällen var det fyra av dessa som inte ens med hjälp kunde stå på benen. Två av dem bars in i skottkärror. En såg ut precis som ett skelett och skjutsades av sin fru i en skottkärra. Jag trodde först att det var en död som behövde uppväckas. Jag blev helt överväldigad av synen jag såg framför mig och allt detta lidande. Jag vände mig bort från folket, gick ner på knä och bad: "Jesus, jag kliver åt sidan, och ber att Du går genom denna folkskara ikväll!"

Och Han gjorde det! Jesus från Nasaret 'vandrade' den kvällen

Barnet hade en tumör eller böld stor som en apelsin på huvudet. Den försvann under förbön!

# Gå d

bland folket på det dammiga fältet i Zimbabwe! Mirakler började ske överallt. Demoner lämnade de besatta, folk lämnade sina rullstolar och kryckor och började gå. Jesus rörde vid mannen i skottkärran som jag hade trott var död och han reste sig upp och började gå. Folket ropade och prisade Gud! Vi såg hur Gud rätade ut benen på en liten pojke född med förvridna och deformerade ben. Han började hoppa och springa för första gången i sitt liv, med ett stort leende på sina läppar. Nu var det fullständig kalabalik bland folket av lovprisning, glädjero och dans! Vi såg en förlamad kvinna stå upp från en skottkärra och börja glatt skjuta den framför sig. Tumörer försvann, blinda ögon öppnades... Vi var helt överväldigade av allt som Herren gjorde mitt framför våra ögon. Tänk att vi fick vara med och se allt detta stora och mäktiga som skedde. Vi har varit helt förkrossade och gråtitt tårar inför Herrens ansikte. All ära till Jesus!

Den sista kampanjkvällen föll den helige ande med sådan explosiv kraft att tusentals blev döpta med den helige ande och med eld. När den helige ande föll över oss, föll stora delar av det samlade människohavet omkull på marken som om en stor hand hade svept över fältet och slagit omkull dem. Folket brast ut i tungomålstalande, de grät och ropade. Framför scenen såg jag unga människor ligga i en stor hög, skakande, gråtande och bedjande i tungotal. Pingstelden kom ner från



Mannen kunde tidigare inte gå utan kryckor!



Mannen var förlamad och bars till kampanjen. Nu dansar han av glädje tillsammans med sin hustru!



Mannen hade varit förlamad i 30 år!



# Ärför ut och gör alla folk till lärjunga

himlen och tillbedjan i tungotal steg upp till Guds tron i himlen från detta dammiga fält i hjärtat av Afrika!

Vi levde och andades Guds kraft och eld hela den veckan. Det har varit minst sagt ofattbart; mängden av människor som tog emot Jesus och de som blev helade. Vi är tacksamma, överväldigade, förkrossade av Guds kraft och närvaro. Pastorer och troende i Luvave brinner av Guds kraft

och kärlek och har börjat en intensiv period av uppföljningsarbete som alltid följer våra kampanjer.

Zimbabwe har gått genom några tuffa och svåra år, men vi har fortsatt att så och plöja där under alla dessa år. Nu är det skördetid för Zimbabwe! Människorna är hungriga efter Jesus och Guds väckelse besöker Zimbabwe! Gud utgjuter av sin ande och Zimbabwe renas i Jesu blod!

Allt lov, pris och ära till vår Herre och Konung Jesus Kristus, för Han allena är värdig!

Tack för er kärlek, era böner och ert understöd som Gud använder för att göra alla dessa saker möjliga!

I Kristus Jesus,



Christopher och Britta Alam



En blind flicka som blivit helad!



Hon var förlamad och bars till kampanjen i denna skottkärra!



En pojke som varit döv - Gud helad honom!



En döv kvinna som också blivit helad.



Mannen kunde tidigare inte stå eller gå utan kryckor!



Mannen var förlamad, såg medvetlös ut, kom till kampanjen i en skottkärra!



Pojken föddes med deformerade och förvridna ben. Nu är han helad!